

Tak och rännbyten!
Fråga offert av Simon!
044-725 7006



Hautanen fick ett ärofyllt pris

Sidan 5



Kommunbladet firar 40 år – läs hälsningar från tidigare redaktörer och om det som hänt under åren
Sidorna 12–19

Mary Nystrand-Pärus syrr för välgörenhet
Sidorna 8–9

Liv Dalkarl brinner för slalom och studier
Sidorna 26–27



Med workshops, fika till låg kostnad och möjligheten att prova allt från dans till smykestillverkning, vill Nicole Kolehmainen locka fram kreativiteten hos kommunens unga. FOTO: ISABELLA LINDELL

Skapande i alla former uppmuntras i konstkaféet

● Ungdomar i Vörå får en ny plats att skapa, utforska och inspireras – två måndagar i månaden.

VÖRÅ. Det doftar nybakade muffins i ungdomshuset Amigo i Oravais. Skratt och röster från ett av husets många rum avslöjar att 4H-verksamheten är i full gång. Här samlas ungdomar i en varm och kreativ miljö, därför ordnas konstkaféet här en gång i månaden, säger Nicole Kolehmainen, ungdomsledare i Vörå kommun.

–Konstkaféet är ett nytt koncept i Vörå, för ungdomar tolv år och uppåt. Idén kommer från konstverkstaden Malakta i Malax.

Verksamheten hålls två gånger i månaden, varannan gång i Amigo och varannan gång i Bio Astra-huset i Vörå centrum.

–Just nu förbereds Astra för det. Vi



Vuxna finns på plats för att stötta och ge tips, men man får köra på med vilken konst man vill och i sin egen takt, säger Nicole Kolehmainen. FOTO: ISABELLA LINDELL

börjar i ett av rummen, men det är en flexibel plats. Om någon tar med en elgitarr och en annan vill meditera till klassisk musik så hittar vi lösningar.

Tiderna överlappar delvis med

4H:s aktiviteter men det ser Kolehmainen som en fördel.

–I verkliga livet arbetar man sällan enbart med jämnåriga. Att mötas över åldersgränserna ger en chans att lära av varandra.

KONSTKAFÉET VÄLKOMNAR ungdomarna att utforska konst i en bred bemärkelse. Bildkonstmateriäl har tagits tillvara från den stängda Petersbacka skola, men det blir inte bara måleri och teckning. Musik, dans, manusskrivning och smyck-

Konstkafé

- För dig som är 12 år eller äldre och gillar att skapa, hänga och fika.
- Ordnas två måndagar i månaden, klockan 18–20.
- 18.12.2024 i Bio Astra, vöråvägen 16, Vörå.
- 16.12.2024 i Amigo, Öyrvägen 20, Oravais.
- 13.1.2025 i Amigo.
- 27.1.2025 i Bio Astra.

- 10.2.2025 i Amigo.
- 24.2.2025 i Bio Astra.
- 10.3.2025 i Amigo.
- 24.3.2025 i Bio Astra.
- 7.4.2025 i Amigo.
- 21.4.2025 i Bio Astra.
- 5.5.2025 i Amigo.
- 19.5.2025 i Bio Astra.
- 2.6.2025 i Amigo.
- 16.6.2025 i Bio Astra.
- 30.6.2025 i Amigo.

estillverkning är också på programmet, säger Kolehmainen.

–Det handlar om att ge ungdomarna möjlighet att prova olika former av kreativitet. Om man inte vet vad man vill göra här, kan man också spela sällskapsspel, säger Kolehmainen.

Varje tillfälle har ett tema och en workshop som leds av en konstnär kunnig i ämnet.

–Jag leder till exempel dans och kommer ordna en smyckesworkshop nästa år, säger Kolehmainen.

Fokus ligger på ungdomarna och det de vill skapa och lära sig mer om.

–Vi vill inspirera ungdomarna och ge dem något de vill ha. Poängen är att de ska tycka att det är roligt att det ordnas. Man måste inte kunna

måla, rita eller dansa utan får komma till ett utrymme där man får testa på, känna och smaka. Det är så som ungdomarna hittar sin inre röst.

INGET KAFÉ utan fika. Allt från kaffe och saft till bananer och ris- och köttpiroger finns att köpas på plats.

–Vi håller låga priser. Den dyraste produkten är femtio cent.

Konstkaféet är ännu i startgroparna men om konceptet uppskattas finns det möjlighet att det ordnas på flera ställen i kommunen.

–Och om någon blir jätteinspirerad får man också ordna egen liknande verksamhet. Det är bara roligt.

ISABELLA LINDELL
isabella.lindell@hssmedia.fi
06-7848 651

”I verkliga livet arbetar man sällan enbart med jämnåriga. Att mötas över åldersgränserna ger en chans att lära av varandra.”

Oravais trafik vann fint pris

● De kunde inte tro sina öron när prisutdelaren berättade att Oravais Trafik blivit utsedd till årets grupp- och rundresearrangör. I publiken befann sig Niklas Iso-aho, vd för Oravais Trafik, och Filip Hästbacka, som ansvarar för företagets operativa verksamhet.

–Vi blev nominerade till priset, och vem som helst kunde rösta fram till ett visst datum, säger Iso-aho.

Totalt gavs omkring 13 000 röster i tävlingen som hade 12 olika kategorier och en av dessa kategorier var årets grupp- och rundresearrangör, berättar han.

–När vi fick reda på att vi var bland de tre finalisterna beslutade vi oss för att åka till Vanda för att närvara på galan, säger Hästbacka.

Vem som vunnit var en välbevarad hemlighet ända fram till prisutdelningen. Det var med stor glädje som de gick upp på scen för att ta emot priset på galan som ordnades av Resebranchens Förbund i Finland. Galan hölls vid det nyöppnade hotellet invid Helsingfors-Vanda flygplats.

–Det var en fantastisk känsla att ett litet finlandssvenskt företag kunde vinna mot större välkända finska företag. Vi blev helt paffa. Jag hade inte förberett något tacktal, utan höll det improviserat, säger Iso-aho.

–Det är en stor ära, särskilt efter-



Filip Hästbacka och Niklas Iso-aho är glada över priset. FOTO: JONNY HUGGARE SMEDS

som det är allmänheten som röstat fram oss, säger Hästbacka.

HÄSTBACKA OCH Iso-aho säger att det bara är att konstatera att Oravais Trafik har en bra relation till sina kunder och kontaktpersoner i Finland och Europa. Och utan duktig personal skulle de aldrig ha vunnit.

–Vi har en hängiven och kompetent personal som trivs med sina arbeten, säger Hästbacka.

Hur har ni firat?

–Vi kommer att fira priset med

personalen i samband med att Oravais Trafik fyller 75 år i januari, säger Iso-aho.

För tillfället är det lågsäsong i resebranchen, men det innebär inte att Oravais Trafik ligger på latsidan. Den som är sugen på en resa under vintern har ett stort urval på resor i Europa. Hästbacka säger att Oravais Trafik eftersträvar att ha lokala kontakter när de skraddarsyr sina resor.

Tack vare att företagets långa historia har de kontakt med många uni-

ka hotell. En del av hotellen ska bokas flera år på förhand för att man skall få rum för grupperna, säger Iso-aho.

Då Oravais trafiker sätter ihop nya resepaket väljer de resmål på basen av önskemål, trender och tips samt förstår sådana resmål som de själva är intresserade av.

–Vi som jobbar här är lite av resenördar, vilket innebär att vi är intresserade av alla möjliga typer av resor, säger Iso-aho.

JONNY HUGGARE SMEDS

Oravais Trafik Won an Award

Oravais Trafik was surprised and delighted when they were named Group and Tour Operator of the Year at a gala in Vantaa, organized by the Association of Finnish Travel Industry.

CEO Niklas Iso-aho and Operations Manager Filip Hästbacka were present to accept the award, which was voted for by the public. They highlight the company's strong customer relationships and skilled staff as key to their success.

Oravais Trafik, which celebrates its 75th anniversary in January, offers a wide range of European travel options and uses local contacts to tailor their trips.



Det var en fantastisk känsla att ett litet finlandssvenskt företag kunde vinna mot större välkända finska företag. Vi blev helt paffa. Jag hade inte förberett något tacktal, utan höll det improviserat, säger Iso-aho. FOTO: JONNY HUGGARE SMEDS

Oravaisten Liikenne voitti arvostetun palkinnon

Kaksikko ei ollut uskoa korviaan, kun palkinnonjakaja ilmoitti, että Oravaisten Liikenne oli valittu vuoden ryhmä- ja kiertomatka järjestäjäksi. Yleisön joukossa olivat Oravaisten Liikenteen toimitusjohtaja Niklas Iso-aho ja yrityksen operatiivisesta toiminnasta vastaava Filip Hästbacka.

–Me olimme ehdolla palkinnon saajaksi, ja kuka tahansa sai äänestää tietyyn päivämäärään asti, kertoo Iso-aho.

Kilpailussa annettiin yhteensä noin

13 000 ääntä ja mukana oli 12 eri kategorialla, joista yksi oli vuoden ryhmä- ja kiertomatka järjestäjä, hän jatkaa.

–Kun saimme tietää, että olimme kolmen finalistin joukossa, päätimme lähteä Vantaalla järjestettävään gaalaan, sanoo Hästbacka.

Voittaja oli tarkoin varjeltu salaisuus aina palkintojenjakoon saakka. Kaksikko nousi suurella ilolla lavalle vastaanottamaan palkintoa Suomen matkailualan liiton järjestämässä gaalassa. Tapahtuma pidettiin vastikään avatun hotellin tiloissa Helsinki-Vantaan lentokentän läheisyydessä.

–Oli uskomattoman hieno tunne, että pieni suomenruotsalainen yritys voi voittaa suuremmat ja tunnetummat suomalaiset yritykset. Olimme täysin häkeltyneitä. En ollut valmistellut kiitospuhetta, vaan pidin sen improvisoiden, Iso-aho kertoo.

–Tämä on suuri kunnia, erityisesti koska yleisö on äänestänyt meidät voittajiksi, sanoo Hästbacka.

Hästbacka ja Iso-aho toteavat, että Oravaisten Liikenteellä on hyvät suhteet asiakkaisiinsa ja yhteistyökumppaneihinsa Suomessa ja Euroopassa. Voitto ei myöskään olisi ollut mahdollinen ilman osaavaa henkilökuntaa.

–Meillä on omistautunut ja taitava henkilökunta, joka viihtyy työssään, Hästbacka kertoo.

Miten olette juhlineet?

–Aiomme juhlistaa palkintoa henkilökunnan kanssa tammikuussa, kun Oravaisten Liikenne täyttää 75 vuotta, kertoo Iso-aho.

Tällä hetkellä matkailualalla on hiljaisempi kausi, mutta se ei tarkoita, että Oravaisten Liikenne olisi jäänyt lepäämään laakereillaan. Talvimatkailusta kiinnostuneille on tarjolla laaja valikoima Euroopan matkoja. Hästbacka kertoo, että Oravaisten Liikenne pyrkii hyödyntämään paikallisia kontakteja

räätilöidessään matkojaan.

Yrityksen pitkän historian ansioista heillä on yhteyksiä moniin ainutlaatuisiin hotelleihin. Osa hotelleista täytyy varata vuosia etukäteen, jotta ryhmille saadaan majoitus, kertoo Iso-aho.

Kun Oravaisten Liikenne kokoaa uusia matkailupaketteja, kohteet valitaan toiveiden, trendien ja vinkkien perusteella – ja tietenkin mukana on kohteita, jotka kiinnostavat heitä itseään.

–Me, jotka työskentelemme täällä, olemme hieman matkailuhulluja, joten olemme kiinnostuneita kaikentyyppisistä matkoista, Iso-aho sanoo.

ÖPPET: vard. 8-17

BA SERVICE ELSERVICE AB

God Jul och Gott Nytt År till kunder o. bekanta!

J-E Backull, Lotlaxv. 398, 66600 Vörå **050-554 9171**

JULKLAPPSTIPS PRESENTKORT
till Österbottens största Trävaruhandel!

Presentkort Svarvars

Svarvars Trävaruhandel

Bangatan 39 Nykarleby | må-fr 07.30-17, lö 9-13
sales@svarvars.fi | 06 788 9950 | www.svarvars.fi

BYGGAKUTEN
BYGGER & RENOVERAR

info@byggakuten.fi
040 4191561
040 4181759

www.byggakuten.fi

God jul och Gott nytt år till våra kunder och samarbetspartners

VÖRÅ ELSERVICE AB
VÖYRIN SÄKRÖHDULTO OY

info@voraelservice.fi

Hautanens åkeri årets företag i Vörrå

● **Niclas Hautanen visste i ung ålder att han vill jobba med timmerbilar. I år utsågs hans företag till årets företag i Vörrå.**

Familjen Hautanen kom hem klockan 6, tidigt på morgonen, från en semester på Puerto Rico, Kanarieöarna. Klockan 10 är Niclas och Jenny Hautanen redo att börja arbetsdagen medan barnen fortfarande sover. Troligen skulle paret föredra att ligga kvar och dra sig i sängen, men som egenföretagare är det bara att kavla upp ärmarna och börja jobba.

– Vi brukar åka med familjen på en lite längre semester en gång om året då vädret blir sämre i Finland, säger Niclas.

Niclas driver företaget Hautanens Åkeri Ab. Han blev företagare 2007 i samband med att han köpte en grävmaskin. Målet var aldrig att stanna som grävmaskinsföretagare. Bilar och maskiner har alltid funnits som intresse. När jag fick körkortet för fordonskombination var målbilden klar. Jag ville jobba med timmerbilar, säger Niclas.

– Jag har alltid trivts ute i skogen och med att jobba självständigt.

Företaget har växt sedan starten. Idag är Niclas chef för upp till 30 anställda, beroende på säsong, och fordonspoolen består av 15 timmerbilar, en gruskasset och två grävmaskiner. För tillfället håller företaget

”Vi har haft motgångar, men jag tänker att det är nyttigt.

NICLAS HAUTANEN”

på att bygga upp en servicepunkt i Palvis för sina fordon.

– När jag ser tillbaka på det, förstår jag inte hur vi klarat oss så här länge utan en egen verkstad, säger Niclas.

Ingenting har kommit gratis för Niclas, som började från noll. Han har gjort uppoffringar för att komma dit han är idag. Han som inte tål ”nä gäcklas” utan föredrar raka rör, har kanske trampat någon på tårna på vägen framåt. Men han har aldrig menat något illa. Det har inte heller varit en spikrak resa framåt.

– Vi har haft motgångar, men jag tänker att det är nyttigt. Man behöver uppförsbackar för att hålla sig vaken och lära sig att uppskatta det man har.

Timmerbranschen är känslig och marginalerna är små. Efterfrågan och pris styrs av världspolitiken och trender. Hautanens Åkeri jobbar till 80 procent för Metsä Group. Rästerande 20 procenten för Österbottens Trä och SCA i Sverige.

– Det är inte lätt alla gånger, när det inte finns tillräckligt med jobb för alla anställda. Då går man och tänker på var man skall hitta sysselsättning för att hålla igång bilarna.

TROTS CHEFSROLLEN vill Niclas vara med i det dagliga arbetet. Det gör honom till en bättre chef när han jobbar med på fältet med sina anställda. För att inte drunkna i arbetsuppgifter har Niclas anställt en transportledare, som koordinerar det dagliga arbetet och har en överblick över vad alla bilar och anställda, som är utspridda i Finland och Sverige, håller på med.

Niclas är ofta tvungen att lämna familjen i längre sjuk för att åka till Norra Finland, Södra Finland och Sverige för att köra timmerbil. Jenny säger att det som gör att hon klarar av att sköta ett hushåll med tre barn ensam, medan Niclas är borta,

är att hon själv också växte upp i en företagarfamilj

– Min egen pappa var alltid ute i växthus och arbetade, säger Jenny, som sköter företags ekonomi.

De som sett på tv-programmet Rekkakuskit Suomi på tv-kanalen Ruutu, har sett Niclas. Han deltog i första säsongen.

– Jag har egentligen inte tid med att folk ska följa efter mig i arbetet. Jag var tveksam till att delta i programmet, men det visade sig att tv-gånget var väldigt professionella och jag kunde jobba ostört trots att de följde med.

Det var en konstig upplevelse att se sig på tv, då programmet sändes, men Niclas har fått bra feedback utifrån, vilket varit glädjande.

– Jag blev till och med igenkänd i en mataffär i Pello i norra Finland.

Vörrå Företagare utsåg Niclas företag till årets företag i Vörrå i år. Priset ligger prydligt framlagt på köksbordet hemma hos familjen. Under prisutdelningen var familjen på Kanarieöarna. Istället tog Niclas föräldrar emot pokalen.

– Det var roligt att få priset, med tanke på att det ligger hårt arbete bakom för att vi ska vara där vi är idag.

Hur drivande en företagsledare än må vara, skulle framgång aldrig hända utan en duktig, kunnig och pålitlig personal. Niclas är tacksam för sina anställda.

– Det är deras förtjänst, för utan dem skulle det aldrig gå.

Priset kommer firas med anställda i samband med företags julfest.

Då du köpte din första grävmaskin, så visste du att du ville längre. Har du kommit dit du vill nu?

– Nej, inte ännu. Jag tycker det är viktigt att man strävar framåt hela tiden, annars går det bakåt. Jag vill ännu hitta jämnare sysselsättning för mina bilar och anställd.

JONNY HUGGARE SMEDS



Varje sommar bygger Niclas Hautanen tillsammans med Toni Hahka, Paulamäkicustoms Ab och Sebastian Nyqvist, Sepon Saundi en mässbil som de åker runt med till olika mässor och utställningar. I år blev det en seger för Hautanens åkeri, som vann timmerbilsklassen och andra pris i Super truck klassen med en Volvo FH16 på Power Truck Show. FOTO: PRIVAT

Company of the Year in Vörrå

Niclas Hautanen, who has always dreamed of working with timber trucks, runs Hautanens Åkeri Ab, which was recently named Company of the Year in Vörrå. Despite challenges and a tough industry, the company has grown to include 15 timber trucks and 30 employees. Niclas, who started his career with one excavator, emphasizes the importance of hard work and a reliable staff. The award will be celebrated with employees at the company's Christmas party.

Hautasens Kuljetusliike valittiin Vöyryn vuoden yritykseksi

Niclas Hautanen tiesi jo nuorena haluavansa työskennellä puutavara-autojen parissa. Tänä vuonna hänen yrityksensä valittiin Vöyryn vuoden yritykseksi.

Hautasen perhe palasi aamukuudelta kotiin pitkälti aurinkolomalta Kanariansaarten Puerto Ricosta. Niclas ja Jenny Hautanen olivat kymmeneltä valmiina aloittamaan työpäivän, vaikka lapset vielä nukkuivat. Pariskunta olisi varmasti mieluummin jäänyt sänkyyn loikoilemaan, mutta yrittäjän arki vaatii hihojen käärimistä ja töihin ryhtymistä.

– Meillä on tapana tehdä perheen kanssa pidempi lomamatka kerran vuodessa, kun sää Suomessa muuttuu huonoksi, Niclas kertoo.

Niclas johtaa Hautasens Kuljetusliike Oy:tä, jonka hän perusti vuonna 2007 ostaessaan kaivinkoneen. Tavoitteena ei kuitenkaan koskaan ollut jäädä kaivinkoneyrittäjäksi. Autot ja koneet ovat kiinnostaneet Niclasta lapsesta saakka. Kun hän sai yhdistelmäajoneuvokortin, hän

tiesi tarkalleen, mitä halusi tehdä: työskennellä puutavara-autojen parissa.

– Olen aina viihtynyt metsässä ja itsenäisen työn parissa, Niclas toteaa.

Yritys on kasvanut perustamisestaan lähtien. Nykyään Niclaksella on vuodenajasta riippuen jopa 30 työntekijää, ja yrityksen kalustoon kuuluu 15 puutavara-autoa, sora-auto ja kaksi kaivinkonetta. Tällä hetkellä yritys rakentaa Palvisiin huoltopistettä omalle kalustolleen.

– Kun katson taaksepäin, ihmettelen, miten olemme pärjänneet näin pitkään ilman omaa korjaamo, Niclas sanoo.

MIKÄÄN EI ole tullut Niclakselle ilmakeiksi; hän aloitti tyhjästä ja on tehnyt monia uhrauksia päästäkseen siihen, missä hän on nyt. Suorapuheisena ihmisenä hän ei siedä turhaa kierteilyä, ja hän on saattanut matkan varrella astua joidenkin varpaille, mutta ikinä hän ei ole tarkoittanut pahaa. Tiekiän ei aina ole ollut suora.

– Meillä on ollut vastoinkäymi-

siä, mutta ajattelen, että ne ovat hyödyllisiä. Ihminen tarvitsee ylämäkiä pysyäkseen hereillä ja oppiakseen arvostamaan sitä, mitä hänellä on.

Puutavara-ala on herkkä ja katteet pienet. Kysyntä ja hinnat määräytyvät maailmanpolitiikan ja trendien mukaan. Hautasens Kuljetusliike tekee 80 % töistään Metsä Groupille ja loput 20 % Pohjalaisten Puulle ja ruotsalaiselle SCA:lle.

– Aina ei ole helppoa, kun kaikille työntekijöille ei ole riittävästi töitä. Silloin mietin, mistä löydän uutta tekemistä, jotta autot pysyvät liikkeellä.

VAIKKA NICLAS on yrityksen johtaja, hän haluaa osallistua päivittäiseen työhön. Hän kokee voivansa olla parempi esimies, kun hän työskentelee kentällä työntekijöidensä kanssa. Välttääkseen hukkumista työtehtäviin Niclas on palkannut kuljetusjohtajan, joka koordinoi päivittäistä toimintaa ja seuraa, mitä kaikki autot ja työntekijät ympäri Suomea ja Ruotsia tekevät.

Niclas joutuu usein jättämään perheensä pidemmiksi ajoiksi, kun hän lähtee ajamaan puutavara-autoa Pohjois-Suomeen, Etelä-Suomeen ja Ruotsiin. Jenny kasvoi itse yrittäjäperheessä, mikä hänen mukaansa auttaa pärjäämään yksin kolmen lapsen kanssa Niclaksen ollessa poissa.

– Oma isäni oli aina kasvihuoneessa tekemässä töitä, sanoo Jenny, joka huolehtii yrityksen taloudesta.

REKKAKUSKIT SUOMI-OHJELMAA Ruutu-kanavalla katsoneet ovat nähneet Niclaksen, joka oli mukana sarjan ensimmäisellä kaudella.

– Minulla ei oikeastaan ollut aikaa siihen, että joku seuraisi minua töissä. Epäroin osallistua ohjelmaan, mutta tv-ryhmä osoittautui erittäin ammattitaitoiseksi ja pystyin työskentelemään häiriöttä, vaikka he seurasivat mukana.

Oli outoa nähdä itsensä tv:ssä, mutta Niclas on saanut hyvää palautetta, mikä on ollut ilahduttavaa.

– Minut jopa tunnustettiin ruoka-kaupassa Pohjois-Suomen Pellossa.

Vöyryn Yrittäjät valitsi tänä vuonna Niclaksen yrityksen Vöyryn vuoden yritykseksi. Palkinto on esillä perheen keittiön pöydällä. Perhe oli palkintoseremonian aikaan Kanariansaarten saarilla, joten pokaalin vastaanottivat Niclaksen vanhemmat.

– Oli hienoa saada palkinto, kun tietää, miten paljon työtä tämän saavuttaminen on vaatinut.

VAIKKA YRITYSJOHTAJA olisi kuinka hyvä, menestys ei koskaan olisi mahdollista ilman taitavia, osaavia ja luotettavia työntekijöitä. Niclas on kiittolinen työntekijöilleen.

– Se on heidän ansiotaan, sillä ilman heitä tämä ei olisi mahdollista. Palkintoa juhlietaan työntekijöiden kanssa yrityksen joulujuhlassa.

Kun ostit ensimmäisen kaivinkoneesi, tiesit haluavasi enemmän. Oletko nyt saavuttanut tavoitteesi?

– En vielä. Mielestäni on tärkeää pyrkiä koko ajan eteenpäin, muuten alkaa mennä taaksepäin. Haluan vielä löytää tasaisempaa työllisyyttä autoilteni ja työntekijöilleni.



Mary Nystrand-Pärus syr för att samla in pengar till missionen och andra välgörenhetsändamål FOTO: JONNY HUGGARE SMEDS

Mary Nystrand-Pärus syr och hjälper flickor i Kenya

● Efter en livsomvälvande operation fann Mary Nystrand-Pärus en ny väg genom att sy för välgörenhet, vilket gav henne både en meningsfull vardag och möjlighet att hjälpa andra.

För 11 år sedan kraschade Mary Nystrand-Pärus vardag. En operation misslyckades och gav henne så pass svåra men för livet att hon tvingades gå i sjukpension. Det var en mörk tid i Marys liv. Hon sörjde djupt att hon blev tvungen att säga hejdå till en arbetsplats och till alla kollegor som hon trivdes så bra med. Planen var inte att som 55-åring börja sitta hem-

ma, utan mål eller sysselsättning.

– Jag är en person som måste ha nåt på gång hela tiden. Men på grund av min smärta i ryggen skulle jag inte ha klarat av att jobba längre. Pensioneringen ledde till att ett stort socialt nätverk plötsligt föll bort, säger Mary.

Den nya livssituationen tärde på henne. Hon visste att hon skulle gå

under om hon bara skulle bli sittande hemma i huset i Kimo. Hon knäppte sina händer och sökte tröst och vägledning hos Gud.

– Jag är född och uppvuxen i Purmo i en kristen familj som vurmat för mission.

EN NATT drömde hon en dröm som kom att förändra Marys liv i grun-

den. På en ogästvänlig gata mötte hon en ofräsch man som närmade sig henne. Mary säger att hon upplevde obehag när mannen i drömmen kom nära.

– Han kom innanför min bekvämlighetszon och ropade på purmodialekt att jag skulle börja sy.

Sy? Det var oväntat med tanke på att Mary gick ut grundskolan med

vitsord 6 i textilslöjd och knappt sytt sen dess. Men tack vare sin kristna tro tolkade Mary drömmen som bönesvaret hon väntat på.

MARY TOG kontakt med Brita Jern vid Svenska Lutherska Evangeliföreningen (SLEF), som uppmuntrade henne att lyssna på drömmen.

– Jag beslöt att börja sy. Jag ville gö-



Mary Nystrand-Pärus tillverkar också smycken. FOTO: JONNY HUGGARE SMEDS

”Jag har levt med handarbetet och missionsarbetet i Kenya så länge, så det var känslolöst att se allt i verkligheten.”



Mercy vid sin symaskin i skjulet som utgör hennes arbetsplats. FOTO: PRIVAT



Everline studerar till sömmerska i Kenya. FOTO: PRIVAT

ra det för att få en meningsfull vardag.

Hon köpte en symaskin och började på. Det gick inget vidare i början, handarbete kräver erfarenhet.

– Jag skulle inte våga visa vad jag sydde i början, säger Mary och skrattar.

Jern publicerade en annons i föreningens missionstidning Salamu och uppmanade läsarna att donera överblivna tyger till Mary. Mary blev överväldigad av gensvaret. Trots att det har gått nästan tio år sedan annonsen publicerades har hon fortfarande tyger från den första donationen kvar hemma i Kimo.

IDAG TILLVERKAR hon allt från necessärer till handarbetspåsar, förkläden och datorväskor. Produkterna säljer hon på marknader eller tar emot beställningar från privatpersoner. ”Mymission” är logotypen på produkterna. Namnet syftar till den

första och sista bokstaven i Marys förnamn. Det är också en signal om vart pengarna går, till missionsarbete och andra välgörenhetsändamål.

– Jag har bland annat hjälpt två kenyanska flickor med att få en utbildning, Mercy och Everline. Jag har betalat deras terminsavgifter och hjälpt dem införskaffa sådant som de behöver för att klara av att studera och leva.

IDAG är Mercy utbildad sömmerska och Everline har nyligen inlett samma studier vid Rokongo yrkesskola, RYP. Det kändes naturligt att stödja flickorna eftersom de delar samma intresse med Mary: sömnad.

– Mercy drömde om att bli sömmerska, men hennes svärmor sa nej och ville att hon skulle bli frisör eftersom utbildningen kostar mindre.

Utän inkomsterna från Marys handarbete skulle Mercys dröm kanske aldrig ha blivit verklighet. I

fjol träffade Mary flickorna för första gången. Att resa till Kenya var en omtumlande upplevelse. Att se hur underutvecklat landet är och i vilka förhållanden människorna lever skakade om Mary i grunden. Hon kommer aldrig glömma vad hon upplevde.

– Jag har levt med handarbetet och missionsarbetet i Kenya så länge, så det var känslolöst att se allt i verkligheten. Den som inte besökt Kenya kan inte förstå hur mycket hjälp landet behöver.

Korruption är vardag. Människor lever med dåliga vägar, elektricitet som kommer och går, om den alls existerar. Dålig tillgång till vatten och hygien är ställvis mycket dålig.

– Kenya behöver utbildning, utbildning och utbildning.

MARY HAR inga planer på att sluta sy. Hon kommer fortsätta stödja missionsarbetet och flickorna i Kenya så



Idag tillverkar Mary Nystrand-Pärus allt från necessärer till handarbetspåsar, förkläden och datorväskor. FOTO: JONNY HUGGARE SMEDS

länge hon lever och orkar. Hon har sett att hennes arbete gett resultat och får så mycket uppmuntran från omgivningen.

– Jag har ett hjärta för Kenya och

jag känner ett otroligt stöd från Vöråborna i det jag gör. Tack för era donationer. För tillfället är dock förråden fyllda

JONNY HUGGARE SMEDS



Annika Åman började tidigt drömma om att bli författare. FOTO: JONNY HUGGARE SMEDS

Annika Åman fortsätter att skildra livet vid Oravais fabrik

● I boken **Utbyterskan** återvänder Annika Åman till Masunin och fortsätter att utforska och skildra kvinnors kamp och motstånd.

Vid fem års ålder började Annika Åman drömma om att bli författare. Det skulle dröja omkring trettio år innan drömmen blev verklighet när boken "Lumpänglar" gavs ut för två år sedan. Debutromanen fick bra recensioner och ett varmt mottagande av läsarna. Nu är det återigen dags att besöka Masunin, Oravais textilfabrik, när uppföljaren "Utbyterskan" har nått bokhandlarna.

Precis som "Lumpänglar" har "Utbyterskan" fått positiva recensioner i den finlandssvenska pressen.

– Jag upplever inte att jag behöver recensioner för att göra det jobb jag tror på. Men visst, det är väldigt roligt att boken har tagits emot väl. Speciellt roligt är det när man märker att en recensent har förstått vad jag vill förmedla med det jag har skrivit, säger Åman.

"Lumpänglar" och den aktuella "Utbyterskan" baserar sig på te-

aterpjäserna "Lumpänglar" och "Lumpänglars väg" som Åman har skrivit och regisserat. Pjäserna spelades vid Kyrboas 2013–2014 och 2017–2018.

– Eftersom "Utbyterskan" baseras på min pjäs "Lumpänglars väg" visste jag redan, till en del, vad som skulle hända med karaktärerna i "Utbyterskan". Dramaturgin, intrigerna och många repliker fanns redan. Men böckerna och pjäserna är ändå helt skilda verk och boken har nog levt sitt eget liv under skrivprocessen.

NAMNET PÅ boken syftar inte på en specifik individ, utan på ett tema: kvinnor som tröttnat på att hållas tillbaka och som gör revolt mot sina chefer, föräldrar och orättvisor i sin vardag. Handlingen kretsar fortfarande kring Alma Laakso, som läsarna lärde känna i "Lumpänglar".

Alma och hennes dotter Saga har fortfarande en komplicerad relation. Ända sedan den tragiska händelsen i förra boken har Saga förblivit stum. Almas karriär vid fabriken tar ett stort steg bakåt när hon förlorar sin tjänst på kontoret och blir nedgraderad till tvätterska. Förnedringen får Almas politiska kamp att blossa upp igen. Saga vill frigöra sig från sin mamma och hittar en flyktväg genom litteraturen och konsten.

Andra karaktärer som återkommer är Jeko-Fina, som skriver och komponerar religiös musik men inte får något erkännande av pastorn, som istället tar åt sig äran. Jeko-Finas dotter Maja har tröttnat på det religiöst strikta livet och gör revolt mot sin bibeltrogna mamma.

Samtidigt pågår andra världskriget ute i världen och småningom befinner sig också Finland i krig, vilket formar vardagen vid Masunin. I skogarna gömmer sig män som vägrar återvända till fronten. Skogsgardisterna får hjälp av fabrikskvinnorna, som ger dem mat och hjälper pacifisterna – så kallade fanflyktingar eller utbrytare också de – att fly över till Sverige.

– Trots att boken utspelar sig mellan 1934 och 1944 finns det många kopplingar till världsläget idag. Det är oroligt ute i världen, världsledare slår sig för bröstet och militären rustar upp.

"Trots att boken utspelar sig mellan 1934 och 1944 finns det många kopplingar till världsläget idag."

Under arbetet har Åman gjort en gedigen faktainsamling och botaniserat i lokalhistorien. Ibland har hon känt ekot från gångna tider.

– En sak som gjorde stort intryck på mig var när jag fick ta del av en gammal inspelad intervju med en kvinna som levde under inbördeskriget. Hon berättade vad som hände med de två män som arkebuserades i Vörå under inbördeskriget.

I intervjun berättade kvinnan att några pojkar från krigsskolan, som bevittnat avrättningen, fick dåligt samvete och vände sig till kyrkoherden. Nattetid hämtade man kropparna från Marjenemossen och de avrättade begravdes i största hemlighet invid Vörå kyrka.

– I min berättelse om "Lumpänglar" har jag lånat från den verkliga historien. I boken är det karaktären Gunnars föräldrar som blivit arkebuserade. Åtminstone var hans pappa en av dem.

Åman har börjat fila på den avslutande delen i trilogin om Härmi-Alma och livet vid Masunin. Hon har nyligen fått ett halvårigt arbetsstipendium som möjliggör att hon helhjärtat kan skriva ett tag. Först ska hon ta itu med efterforskningen.

– Tanken är att uppföljaren till "Utbyterskan" ska utspela sig på 1950-talet. 1953 utbröt en stor strejk vid fabriken.

Åman säger att hon alltid blir glad när folk kommer fram och vill berättas om livet på fabriksområdet i Oravais. Det finns många människor i hela Norden som har en koppling till livet vid Masunin. Antingen har de själva arbetat där, eller så har de anhöriga som levde vid området.

– Jag skulle gärna komma i kontakt med personer som vet mer om vad som hände under strejken.

FÖRHOPNINGEN ÄR att den tredje boken ska utkomma 2027, samtidigt som tredje pjäsen om Lumpänglar får premiär på Oravais Teater, när föreningens nya vridläktare tas i bruk.

I början av 2025 är Åman aktuell som regissör för teaterföreställningen "Buster Keaton på månens baksida". Föreställningen är ett samarbete mellan Wasa teater och Unga scenkompaniet, som Åman driver tillsammans med Alexandra Mangs. Pjäsen handlar om Buster och hans dysfunktionella familj. Föreställningen bjuder på mycket musik och dans.

– Vi börjar repetera i januari och i mars blir det premiär. Det blir en jättehäftig produktion som riktar sig till barn i lågstadiet, men föräldrar borde också se den.

JONNY HUGGARE SMEDS



Marita Bagge var Kommunbladets första redaktör

● Det blev tidningskrig i Österbotten då Kommunbladet grundades i Vörå. Men Marita Bagge minns ändå tiden som KBL:s första redaktör enbart med glädje.

I en stor koffert hemma i Sundom, Vasa, har Marita Bagge sparat mängder av artiklar som hon skrivit under sin långa karriär som journalist. När hon började skriva tänkte hon inte på att spara sina texter för framtiden.

– Min mamma klippte ut och sparade det jag skrev. Idag är jag väldigt glad att hon gjorde det, säger Bagge.

Kofferten är full av lokalhistoria, särskilt från Vörå. Marita tillbringade i stort sett hela sitt yrkesliv som skrivande journalist, förutom en period då hon ”gick in genom fel dörr”.

– När jag första gången började jobba på Vasabladet anställdes jag på kontoret eftersom alla volontärplatser på redaktionen var tillsatta. Jag blev kvar sex år på annonsavdelningen och trivdes ypperligt.

Men det var egentligen inte meningen, för Marita visste att hon ville jobba med att skriva ända sedan hon var tonåring. Men det blev så – som det ibland blir i livet: inte riktigt som man tänkt sig från början. När hon träffade Stefan och bröllopsklockorna ringde, flyttade hon till Rökiö i Vörå.

I VÖRÅ fördes på 1980-talet en diskussion om att både kommunen och föreningslivet behövde mer synlighet i massmedia. Tidigare hade Marita av en slump hittat nummer av Kommunbladet, en tidning som gavs ut i Vörå i två olika etapper mellan 1930-talet och 1944.

Marita, som kände sig inspirerad av den gamla tidningen, diskuterade mycket med Rökiöbon Leif Rex, som vid den här tidpunkten var vd på Jakobstads tryckeri och tidnings AB.

Efter diskussioner med kommunledningarna i Vörå, Oravais och Maxmo tackade hon ja till Rex erbjudande om att JT skulle stå som utgivare, och tidningen, som vi idag känner som Kommunbladet, grundades 1984.

De första artiklarna skrev hon på skrivmaskin uppe på familjens vind i Rökiö.

– Jag använde Stefans systemkamera, som han fått som gåva när han fyllde 30 år. Filmerna framkallade jag i vårt duschrum.

DEN NYA TIDNINGEN orsakade irritation på Vasabladet. Bläddrar man i gamla nummer av dagstidningen förekommer hårda ord som ”tidnings-



Så här såg Kommunbladet ut då tidningen utkom för första gången för 40 år sen. FOTO: JONNY HUGGARE SMEDS

krig” från den tiden. Kommunbladet gjorde intrång på Vasabladets traditionella läsarområde. Vasabladet skrev på nyhetsplats att tidningen var olaglig, eftersom det inte skett någon offentlig upphandling.

– Maxmo kommuns dåvarande kommundirektör svarade i Vasabladet och jämförde affären med att kommunen skulle ha köpt en gräsklippare.

Det var andra lagar och paragrafer som rådde i förvaltningen på den tiden. Kommunbladet blev snabbt en uppskattad tidning i de tre kommunerna.

Men Marita hann bara jobba med Kommunbladet i ungefär ett år innan hon fick ett erbjudande från sin tidigare arbetsgivare. Vasabladet ville att Marita skulle bli tidningens lokalredaktör i Vörå.

Marita drabbades av ångest och sömnlösa nätter inför det stora slutet: skulle hon ge upp tidningen hon varit med och grundat?

– Jag hade jättedåligt samvete. Jag kände att jag inte var färdig med tidningen. Jag sov inte på flera nätter. Men med Leif Rex stöd i ryggen tackade jag ja till jobbet på Vasabladet.

Marita trivdes med Kommunbladet. Hon kom nära läsarna och fick uppleva när lokaljournalistik är som bäst – när den skildrar vanliga människors liv.

DET BLEV en lång karriär. Marita gick i pension för åtta år sedan, efter en trettioårig karriär inom tidningsvärlden. Hon har många och varma minnen – minnen från alla människor hon fått träffa och skriva om – som fortfarande lockar till skrat

ter efter alla dessa år. Hon lärde sig otroligt mycket om livet i Österbotten genom alla personmötena. Men hon saknar inte att behöva skriva om olyckor, kriminalitet och rättsfall.

– Jag har alltid vurmat för närheten till läsaren och uppskattat människonära nyheter. Mitt mål var att oavsett vad jag skrev om, skulle jag kunna se de jag skrivit om i ögonen om jag mötte dem i butiken.

MARITA, SOM är en trogen KBL-läsare, har nyligen läst det senaste numret av tidningen. 1984 kunde hon aldrig i sin vildaste fantasi föreställa sig att tidningen fortfarande skulle ges ut 40 år senare. Hon konstaterar att Kommunbladet haft många duktiga redaktörer som skrivit och skildrat vardagslivet i Vörå. Det är orsaken till att tidningen fortfarande lever och uppskattas bland kommuninvånare, säger Marita.

Marita själv är inte skriven i Vörå längre. I samband med att hon och hennes man Stefan gick i pension, flyttade de till Maritas hemby, Sundom.

Sundom har förändrats mycket sedan hon lämnade platsen som ung, men nu har hon hittat sitt nya sammanhang. I Sundom finns hennes liv idag. Det är närmare till nära och kära och kvällstid kan makarna njuta av en vacker utsikt från vardagsrummets fönster när lampskenet från Vasa glittrar på fjärden. Men utsikt i all ära...

– Visst saknar jag Vörå ibland. Jag har två hemorter i mitt hjärta, säger Marita.

JONNY HUGGARE SMEDS

Marita founded Kommunbladet 40 years ago

Marita Bagge founded Kommunbladet in Vörå 40 years ago, inspired by a local history publication. The newspaper quickly gained popularity among readers. Marita worked

intensively with Kommunbladet but later received an offer to become a local reporter for Vasabladet. She notes that Kommunbladet has had many talented editors who have writ-

ten about and depicted daily life in Vörå. This is the reason the newspaper is still alive and appreciated by the community, says Marita.



Marita perusti

Marita Bagge teki 30-vuotisen uran sanomalehtimaailmassa. Nyt hän nauttii eläkeläis-

lämästä kotikylässään Sundomissa, mutta kantaa silti mukanaan muistoja Vöyriltä.

Pohjanmaalla syntynyt sanomalehtisota, kun Vöyrillä perustettiin Kommunbladet. Marita Bagge kuitenkin muistelee aikaa KBL:n ensimmäisenä päätoimittajana vain ilolla.

Marita Baggella on kotonaan Vaasan Sundomissa iso arkku täynnä artikkeleita, jotka hän on kirjoittanut pitkän toimittajauransa aikana. Hän ei alussa ajatellut säilyttää kirjoituksiaan tulevaisuutta varten.

– Äitini leikkasi talteen kaiken, mitä kirjoitin. Olen tänä päivänä todella iloinen, että hän teki niin, Marita kertoo.

Arkku on täynnä paikallishistoriaa, etenkin Vöyriltä. Marita vietti käytännössä koko työuransa kirjoitta-

vana toimittajana, lukuun ottamatta ajanjaksoa, jolloin hän ”meni väärästä ovesta sisään”.

– Kun aloin ensimmäisen kerran työskennellä Vasabladetissa, minut palkattiin toimistoon, koska kaikki toimituksen vapaaehtoispaikat oli jo täytetty. Työskentelin siellä kuusi vuotta mainososastolla ja viihdyin erinomaisesti.

Niin ei ollut alkujaan tarkoitus, sillä Marita tiesi haluavansa työskennellä kirjoittamisen parissa jo teini-ikäisenä. Mutta niin vain kävi – kuten elämässä joskus käy: ei ihan niin kuin alun perin oli ajatellut. Kun hän tapasi Stefanin ja hääkellot soivat, pariskunta muutti Vöyrin Rökiöön.

Vöyrillä käytiin 1980-luvulla keskustelua siitä, että niin kunnan kuin yhdistyselämänsä tulisi saada enemmän näkyvyyttä tiedotusvälineissä. Marita oli aiemmin löytänyt sattumalta Kommunbladetin numeron, sanomalehden, jota julkais-

Efter en trettioårig karriär inom tidningsvärlden, njuter Marita Bagge nu av pensionärlivet i sin hemby Sundom, men bär fortfarande med sig minnena från Vörrå. FOTO: JONNY HUGGARE SMEDS



Kommunbladets 40 vuotta sitten

tiin Vörrillä kahdessa eri vaiheessa 1930-luvun ja vuoden 1944 välillä.

Marita, joka oli inspiroitunut vanhasta lehdestä, keskusteli paljon rökiöläissyntyisen Leif Rexin kanssa, joka toimi tuohon aikaan Jakobstads Tryckeri och Tidnings Ab:n toimitusjohtajana.

JUTELTUAAN VÖYRIN. Oravaisten ja Maksamaan kunnanjohtajien kanssa hän suostui Rexin tarjoukseen siitä, että JT tulisi lehden julkaisijaksi. Näin perustettiin vuonna 1984 lehti, jonka tunnemme tänä päivänä Kommunbladetenä.

Marita kirjoitti ensimmäiset artikkelit kirjoituskoneella perheen ulla-kolla Rökiössä.

– Käytin Stefanin järjestelmäkameraa, jonka hän sai 30-vuotislahjaksi. Kehitin valokuvat suihkuhuoneessamme.

Uusi lehti aiheutti Vasabladetissa närkästyksiä. Senaikaisia sanomaleh-



Marita Bagge on säästänyt Kommunbladets ensimmäisen numeron. KUVA: JONNY HUGGARE SMEDS

tiä selatessa törmää ”sanomalehtisodan” kaltaisiin karkeisiin sanoihin. Kommunbladet tunkeutui Vasabladetin perinteisen lukijakunnan alueelle. Vasabladet kirjoitti pääuutisena, että lehti oli laiton, sillä julkista hankintaa ei ollut tehty.

– Maksamaan kunnan silloinen kunnanjohtaja kirjoitti Vasabladettiin ja vertasi tilannetta siihen, että kunta olisi ostanut ruohonleikkurin. Kunnallisessa hallinnossa oli sil-

loin eri lait ja pykälät. Kommunbladesta tuli nopeasti arvostettu lehti kolmessa kunnassa.

Mutta Marita ehti työskennellä Kommunbladetenä vain noin vuoden, ennen kuin hän sai tarjouksen entiseltä työnantajaltaan; Vasabladet halusi, että Marita toimisi lehden paikallistoimittajana Vörrillä.

Marita koki ahdistusta ja unettomia öitä suuren päätöksen edessä: pitäisikö hänen luopua lehdestä, jota hän oli ollut mukana perustamassa?

– Minulla oli hirveän huono omatunto. Tunsin, etten ollut valmis luopumaan lehdestä. En nukkunut useaan yöhön. Leif Rexin tuella päätin kuitenkin hyväksyä Vasabladetin työtarjouksen.

Marita viihtyi Kommunbladeten parissa. Hän pääsi lähelle lukijoita ja sai kokea, milloin paikallisjournalismi on parhaimmillaan – kun se kuvaa tavallisten ihmisten elämää. Urasta tuli pitkä. Marita jäi eläkke-

elle kahdeksan vuotta sitten 30-vuotisen uran jälkeen sanomalehti-maailmassa. Hänellä on monia lämpimiä muistoja – muistoja kaikista ihmisistä, joita hän on saanut tavata ja joista hän on saanut kirjoittaa – jotka saavat hänet nauramaan kaikkien näiden vuosien jälkeen. Marita oppi valtavasti elämästä Pohjanmaalla kaikkien ihmiskohtaamisten myötä. Hän ei kuitenkaan kaipaa kirjoittamista onnettomuuksista, rikollisuudesta ja oikeusjutuista.

– Olen aina ollut kiinnostunut läheisyydestä lukijaan ja arvostanut ihmisläheisiä uutisia. Tavoitteeni oli, että voisin katsoa haastattelemiani ihmisiä kaupungilla silmiin riippumatta siitä, mistä kirjoitin.

MARITA, JOKA on uskollinen KBL:n lukija, on äskettäin lukenut lehden viimeisimmän numeron. Hän ei olisi voinut kuvitellakaan vuonna 1984, että lehti ilmestyisi edelleen 40 vuo-

den jälkeen. Hän toteaa, että Kommunbladetenä on ollut monia taitavia päätoimittajia, jotka ovat kirjoittaneet ja kuvanneet arkea Vörrillä. Se on syy siihen, että lehti on yhä elossa ja arvostettu kuntalaisten keskuudessa, Marita sanoo.

Marita ei enää itse ole kirjoilla Vörrillä. Eläkkeelle jäätyään hän muutti Stefan-miehensä kanssa takaisin Maritan kotikylään Sundomiin.

Sundom on muuttunut paljon sen jälkeen, kun Marita muutti nuorena paikkakunnalta pois, mutta nyt hän on sinut uuden ympäristönsä kanssa. Hänen elämänsä on nykyisin Sundomissa. Se on lähempänä läheisiä, ja iltaisin pariskunta voi nauttia kauniista näkymästä olohuoneen ikkunasta, kun Vaasan valot kimaltelevat lahden pinnalla. Mutta maisemasta huolimatta...

– Tietysti ikävöin välillä Vöyriä. Minulla on sydämessäni kaksi kotia, Marita kertoo.

HÄLSNINGAR FRÅN TIDIGARE REDAKTÖRER



TERVEISIÄ ENTISELTÄ TOIMITTAJILTA



Margaretha Sundkvist

Ny kunskap, tack vare Kommunbladet

Jag minns med glädje och tacksamhet åren 1999–2007 som redaktör för Kommunbladet. Som Jakobstadsbo var mina kunskaper beträffande dåvarande Vörå, Oravais och Maxmo kommuner inte speciellt bra. Tottesunds herrgård i Maxmo hade jag senast besökt i samband med en skolfärd på 1960-talet. I januari 1999 blev det aktuellt att på nytt åka dit, nu i arbetets tecken. Temperaturen visade minus 24 grader då jag åkte från Jakobstad. I Palvis i Vörå korsade tre älgar riksåttan. Tack och lov upptäckte jag dem och hann bromsa i tid. Pulsen var hög då jag fortsatte till Tottesund. Som tur var träffade jag inte den omtalade Vita frun där, utan i stället flera glada och trevliga kommunanställda.

Hur skulle jag klara av utmaningen med det nya jobbet? Skulle invånarna acceptera mig som ny redaktör för Kommunbladet? Gösta Lundström, som på den tiden var kommundirektör i Vörå, lugnade mig med ett skämt. Han påstod att jag som Jakob-

stadsbo skulle bli accepterad om jag lärde mig uttala ”Tjessis trässji” (Keskis träsk). Jag lärde mig det, liksom många andra dialektala namn på olika byar och platser. Om det var tack vare det jag blev accepterad vet jag inte, men jag kände mig i alla fall välkommen och träffade massor av trevliga personer under årens lopp.

Det blev tusentals kilometer längs riksåttan och mindre byvägar, men det blev också mycket lokalhistoria. Jag träffade många eldsjälarna. Tack vare dem lärde jag mig mycket. De flesta sevärdheter blev välbekanta för mig.

Ett stort tack till er alla som jag träffade under mina år med Kommunbladet!

Margaretha Sundkvist

Uutta tietoa Kommunbladetin ansiosta

Muistelen ilolla ja kiitollisuudella vuosia 1999–2007, jolloin toimin Kommunbladetin päätoimittajana. Pietarsaarelaisena tietämykseni silloisista Vöyrin, Oravaisten ja Maksamaan kunnista ei ollut erityisen hyvä. Olin käynyt Tottesundin kartanossa Maksamaalla edellisen keran kouluretken yhteydessä 1960-luvulla. Vierailin siellä uudelleen tammikuussa 1999, tällä kertaa työn merkeissä. Pakkasta oli 24 astetta, kun lähdin Pietarsaaresta. Vöyrin Palvisin kohdalla kasitien yli pinkoi kolme hirveä. Kävi tuuri, että huomasin ne ajoissa ja ehdin jarruttaa. Syke oli korkealla, kun jatkoin matkaa Tottesundia kohti. Onnekseni en kohdannut siellä kuuluisaa Valkoista rouvaa, vaan sen sijaan iloisia ja mukavia kunnan työntekijöitä.

Kuinka selviäisin uuden työn haasteista? Hyväksyisivätkö asukkaat minut Kommunbladetin uutena päätoimittajana? Vöyrin silloinen kunnanjohtaja Gösta Lundström rauhoitteli minua vitseillä; hän väitti, että vöyriläiset kyllä hyväksyisivät pietarsaarelaisen, kunhan oppi-

sin lausumaan ”Tjessis trässji” (Keskis träsk). Opin sen, kuten monia muitakin paikallisia murre sanoja eri kylille ja paikoille. En tiedä, hyväksyttiinkö minut juuri sen takia, mutta tunsin itseni joka tapauksessa tervetulleeksi ja tapasin vuosien varrella valtavasti mukavia ihmisiä.

Kilometrejä kertyi vuosien varrella tuhansia kasitietä ja pienempiä kyläteitä pitkin, mutta opin myös paljon paikallishistoriasta. Tapasin lukuisia tulieluuta, joiden ansiosta opin valtavasti. Suurin osa nähtävyyksistä tuli minulle hyvin tutuiksi.

Suuri kiitos teille kaikille, joita tapasin Kommunbladetin vuosieni aikana!

Täntänsä saada haettua tällaista työtä! Mietin tätä eräänä kauniina talvipäivänä helmikuussa 1986, kun hiihdin Pudimon saarelle haastattelemaan Annia siitä, millaista on elää yksin saarella ilman kiinteää yhteyttä mantereelle. Ero siihen, että olin työskennellyt kunnantalolla kuusi vuotta sosiaalishteerinä, oli valtava. Kyseessä oli yksi ensimmäisistä journalistisista tehtävistäni.

Mukava, opettavainen mutta myös vaativa aika. Siltä tuntuu, kun muistelen taaksepäin 13-vuotista uraani Kommunbladetin päätoimittajana. Epäroin, kannattiko minun jättää kunnallinen virkani Maksamaalla, mutta Jakobstads Tidningin toimitusjohtaja Leif Rex vakuutti minut. En ole ikinä katunut päätöstä. Päinvastoin. Löysin ammatin, jossa viihdyn edelleen.

Kommunbladetin toimitus sijaitsi helmikuussa 1986 kemikaalikaupan vieressä Vöyrin keskustassa. Anna-Lisa Seiplax myi ilmoituksia ja taittoi sanomalehden. Alussa kehitin valokuvat itse toimituksen pimiössä, ennen kuin ne lähetettiin linja-autolla Pie-

Mayvor Stagnäs

Från socialsekreterare till journalist

med buss till Jakobstad. Tidningen fortsatte på den linje Marita Bagge hade dragit upp men fick flera nya inslag. Jag började till exempel publicera nyfödda i bladet. Det var arbetsdrygt att åka runt och fotograferas och deras mamor hemma hos sig, men födospalten blev mycket populär och finns kvar än idag. Nya på jobb-spalten hängde också länge med och en tid presenterade vi alla som började i skolan under vinjetten ”Vi i ettan”. Mest uppmärksamhet fick ändå artiklarna om människorna i vardagen. Arbetet var slitsamt dagarna efter deadline. Församlingarna bidrog med födda, döda och vigda. Kommundirektörerna med var sin ledare och andra med nyheter från förvaltningen. Det mesta av materialet faxades till redaktionen och en del kom med posten. Mycket trevligt var det sedan att höra kommentarerna från läsarna. Margaretha Sundkvist blev Kommunbladets följande redaktör när jag blev reporter på Vasabladet den 15 januari 1999.

Mayvor Stagnäs

Sosiaalishteeristä toimittajaksi

tarsaareen. Lehti jatkoi Marita Baggen viitoittamalla linjalta, mutta sai myös uusia elementtejä. Aloitin esimerkiksi vastasyntyneiden julkaisun lehdessä. Oli työlästä matkustaa ympäriinsä kuvaamassa vauvoja ja heidän äitejään kotona, mutta syntyneet-palsta oli erittäin suosittu ja on olemassa vielä tänäkin päivänä. Uusia työntekijöitä esiteltävä palsta säilyi pitkään, ja jonkin aikaa esittelimme lehdessä myös kaikki koulunsa aloittavat ekaluokkalaiset. Suurinta huomiota saivat kuitenkin tavallisten ihmisten arjesta kertovat artikkelit. Työ oli uuvuttavaa deadline-päivien jälkeisinä päivinä. Seurakunnat toimittivat tiedot syntyneistä, kuolleista ja vihityistä. Kunnanjohtajat lähettivät kukin oman pääkirjoituksensa ja muut hallinnon uutisia. Suurin osa materiaalista faksattiin toimitukseen, kun taas osa tuli postitse. Oli kuitenkin todella mukavaa kuulla lukijoiden kommentteja. Margaretha Sundkvistista tuli Kommunbladetin seuraava päätoimittaja, kun siirryin Vasabladetin toimittajaksi 15.1.1999.



Felix Rantschukoff

En djupdykning i en okänd kommun

För åtta år sedan skrev jag – som nybliven redaktör för Kommunbladet – om att USA valt en ny president som sin ledare. Nu sluts cirkeln, som många gånger det gör i livet på oväntade sätt, då jag skriver denna tillbakablick när Donald Trump är tillbaka.

Då jag blev redaktör för Kommunbladet var tidningen 12 sidor, hälften av vad den är i dag. Jag kunde snabbt konstatera att kommunen har mycket att berätta då jag inledde mitt nya arbete. Visst hade jag innan besökt Vörå många gånger, men inte bekantat mig med de företag, föreningar och andra eldsjälarna som gör Vörå till Vörå.

Av alla artiklar jag hann skriva under min redaktörsperiod, är det vissa träffar som jag minns speciellt väl. Bland de första uppslagen jag skrev handlade om Eetu Sillanpää. Jag blev tipsad om att han hade ett kameramuseum. Inte kunde jag ana att jag skulle mötas av cirkustränade ponnyer, katter och en 80 kilogram tung hund då jag rullade in med bilen på gården.

En ofta återkommande gemensam nämnare var och är talkoandan i Vörå. Det finns en stark vi-anda blandat med en nypa ”det ska nog gå” bland Vöråborna. Därför är jag inte alls överraskad att tidningen växt i sitt sidantal och att den ännu är så populär. Det händer i Vörå.

Jag skrev i den första kolumnen om hur det är viktigt att se på saker från den ljusa sidan. Trots världsläget. Därför är det fint att se att det finns alltid ett Kommunbladet man kan plocka upp i denna dag och få häpnas av hur mycket liv det finns i Vörå.

Felix Rantschukoff

Syväsukellus tuntemattomaan kuntaan

Kirjoitin kahdeksan vuotta sitten – Kommunbladetin tuoreena päätoimittajana – siitä, että Yhdysvallat oli valinnut uuden presidentin johtajakseen. Nyt ympyrä sulkeutuu, kuten elämässä tapahtuu niin usein odottamattomilla tavoilla, kun kirjoitan tätä katsusta Donald Trumpin palatsissa valtaan. Tämä tarina ei kuitenkaan tule käsittelemään vanhaa ukkoa, jolla on liikaa rusketusvoidetta kasvoillaan.

Kun aloitin Kommunbladetin päätoimittajana, lehdessä oli 12 sivua – puolet siitä, mitä se on nykypäivänä. Huomasin uudessa työssäni nopeasti, että kunnalla on paljon kerrottavaa. Olin toki ennenkin vierailut Vöyrillä useasti, mutta en ollut tutustunut niihin yrityksiin, yhdistyksiin ja muihin tulieluihin, jotka tekevät Vöyristä Vöyrin.

Muistan erittäin hyvin muutamia kohtaamisia kaikista niistä ihmisistä, joista ehdin kirjoittaa työskennellessäni päätoimittajana. Haastatelin eräässä ensimmäisessä artikkelissani Eetu Sillanpää. Sain vinkin, että hänellä oli kameramuseo. Enpä silloin

arvannut, että kohtaisin sirkuskoulutettuja poneja, kissoja ja 80-kiloisen koiran, kun ajoitin autolla pihaan.

Yksi usein toistuva yhteinen nimittäjä oli ja on Vöyrin talkoohenki. Vöyriläisillä on vahva me-henki, johon on sekoitettu ”kyllä se onnistuu” -asennetta. Siksi en ole lainkaan yllätynyt siitä, että lehti on kasvanut sivumäärältään ja että se on yhä niin suosittu. Vöyrillä tapahtuu.

Kirjoitin ensimmäisessä kolumnissani siitä, kuinka tärkeää on katsoa asioita valoisalta puolelta, vaikka maailmassa onkin johtajia, joilla ei vaikutusta olekaan kaikki muumit laaksossa. Siksi on hienoa, että aina löytyy Kommunbladet, joka voi hämmästyttää sillä, miten paljon elämää ja energiaa Vöyrillä on.



● Kommunbladet under 40 år, vad hände och vad skrev vi om, ett urval. Alla Kommunbladet finns att läsa på biblioteket i Vörå.

1984

- I december 1984 kom det första Kommunbladet ut, för att fylla ett lokalt informationsbehov, som verkställande direktör på Jakobstads Tryckeri och Tidnings Ab, Leif Rex uttryckte det. Första redaktören var Marita Bagge. Men det har faktiskt funnits en föregångare, Kommunbladet utkom under trettio- och fyrtio-talet och var mycket uppskattad.
- Kvinnostatyn i Vörå centrum avtäcktes på självständighetsdagen 1984. Skulpturen är i brons och gjord av Tea Helenelund. På statyn står det "För land och hem under ofärdsår", en hyllning till kvinnor och barn när männen var ute i krig.
- Lämpligt till jul fick Tallmo åldringshem ta emot tjugofem kassetter med Nya testamentet inläst. Lions klubben i Vörå donerade och det ligger ett jättejobb bakom.



1985

- Hembygdsföreningen i Oravais öppnade ett eget museum, Johannes Betlehems föräldrahem.
- Vörå sommarteatrs succé Brudhällornas blod, från fjolåret hade nypremiär.
- Fastighets Ab Bankgården i Maxmo färdigställdes. Där finns Helsingfors Aktiebank, posten, Café grillhörnan och biblioteket samt sex lägenheter.
- Den första ADB kursen ordnades i medborgarinstitutets regi och blev stor framgång.

- skolcentrum. Anläggningen ligger i världstoppen när det gäller modern datateknik.
- Spelmansstämma ordnades i Oravais, 400 spelmän deltog.
- Maxmo Hembygdsförening köpte Klemetsgårdarna i Kärklax. Föreningen återställer huset till ursprungligt skick och blir museum.
- Österö- och Västeröborna gick man ur huse för att demonstrera för bättre vägar när försvarsminister Ole Norrback kom på besök.
- Marita Södergård, den enda svenskspråkiga färgkonsulten i Vasatrakten, gjorde färganalyser och tog fram varje människas egna färger.
- Föreningen Jägarbataljon 27:s Traditioner avtäckte ett minnesmärke på Västerö över Beata Västerös insatser under frihetskriget.
- För att väcka intresset för vindkraft i Vörå, fördes diskussioner med Vörå Elverk, som beredvilligt lovat medverka till att överskottsenergi kan säljas till Elverket.

1986

- Norrvala rehabiliteringscentrum byggdes och en stor invigningsfest hölls. Minister Christoffer Taxell, riksdagsmän, representanter från länsstyrelsen och flera hundra övriga inbjudna gäster deltog.
- Österbottens första kvinnliga kommundirektör Ulla-Maj Kukkonen (nu Wideroos) blev kommundirektör i Oravais.
- Den första pjäsen spelas vid Kyroboas i Kimo.
- Rökiö lågstadieskola invigdes.

1987

- Finn-Rytz klädfabrik upphörde. Istället blev det bowlinghall och ungdomscafé.
- Daghemmet Tottebo i Maxmo invigdes.

1988

- En ny toppmodern dataanläggning installerades vid Vörå

1989

- Nytt bibliotek invigdes i Vörå centrum. Sagohörna, forskarrum och garage för bokbussen är nyheter i biblioteket. I anslutning till biblioteket finns ett internat som fungerar som hotell under skolornas sommarlov.
- I takt med att påsldjursnäringen krymper sökte många farmare nya utkomstmöjligheter genom fiske.
- Vörå firade sitt 500 årsjubileum. Beslutet är grundat på att Vörå socken första gången nämns år 1489 i Arboga stads tänkebod,

1990

det vill säga rådstuvurättens protokoll.

- Vöråborna kunde se de första sändningarna i lokal-tv, Wör-TV.
- Specialmässan "Levande landsbygd" ordnades i Oravais med stort intresse av både utställare och publik.

1991

- Kimo bruksmiljö dokumenterades som den såg ut före branden 1763.
- Asylcentralen i Oravais inledde sin verksamhet.
- Rasmusgården museum öppnades.
- Österö fiskerimuseum öppnades.
- Vridläkaren vid Kyroboas invigs i samband med sommarens pjäs.

1992

- Försvarsminister Elisabeth Rehn öppnade minnesutställningen över Vörå krigsskola, som existerade några månader under frihetskriget 1918.

1993

- Vörå norra skola, placerad i Karvsor, invigdes.

1994

- Vid Vörå-Oravais-Maxmo HVC gjordes internationellt framstående forskning om förebyggande av blodproppar av hvc-läkare Anne-May Wallin.

för första gången gemensam marknadsföring genom en turist-broschyr.

1995

- Furirbostället i Oravais öppnade sina dörrar, bland annat kan man se utställningar om 1808-09 års krig.

1996

- Arkeologer från Umeå gjorde utgrävningar på Pörmullbacken i Vörå och konstaterade att ett järnålderhus funnits på platsen
- Färjan Öjvind mellan fastlandet och skärgården i Maxmo började trafikera enligt en fastställd tidtabell. Före det trafikerade den enligt behov, dvs. mest hela tiden.

1997

- Vörå samgymnasium har i år dimitterat tusen studenter sedan första studentkullen 1969.

1998

- Herman Lindqvist drog fullt hus drog fullt hus i Oravais när han föreläste om sin senaste bok "När riket sprängdes och Bernadotte blev kung"

1999

- På grund av lagstiftning upphörde kommunala avstjäpningsplatserna och Vörå börjar föra sina sopor till Stormossen i Korsholm.
- Norrvala Idrottsinstitut i Vörå började byggandet av en fotbollshall på hösten, en så kallad Best-Hall.

2000

- Tottesunds herrgård firade 200 år. En stor kavalkad med historiska händelser från dåtid till nutid.
- En av världens populäraste hundsporter, agility - nådde Vörå. På våren uppfördes en hundplan på Rasmusbacken.

2001

- Vörå, Oravais och Maxmo gör

2002

- Ett fornhus byggdes på Vitmosen, ett bronsåldersområde.
- Värmecentral för flis invigdes i Vörå.

2003

- Komossa skola firade 100-årsjubileum.

2004

- Restaurang Norrvala öppnade

2005

- Skolsång 2005 med 600 deltagande barn och stor publik ordnades på Norrvala.
- BotniaVasan, ett nytt långlopp på skidor 50 km, ordnades för första gången. Start och mål vid Norrvala.

2006

- Turistkampanj - vi har det som utländska turister längtar efter, lugn och ro och vackra miljöer.

2007

- Vörå och Maxmo kommuner gick samman och bildade den nya kommunen Vörå-Maxmo kommun
- Botniacyklingen, ett nytt cykellopp, ordnades för första gången. Ett motionslopp, även om en tävlingsklass ingår. Start och mål vid Norrvala.

2008

- Norrvala folkhögskolas 100-årsjubileum firades.
- 200-årsminnet av 1808- och 1809 års krig uppmärksammades på många håll i landet även i Oravais.
- Vörå-Maxmo och Oravais inledde vårdssamarbeta med Korsholm.

2009

- För första gången togs anmäl-

ningar till Medborgarinstitutet emot via internet.

2010

• En rådgivande folkomröstning ordnades där kommuninvånarna i Vörå-Maxmo och Oravais fick rösta om kommunerna skulle slås ihop eller inte. I Vörå-Maxmo röstade 76,3 % för en kommun-samgång och i Oravais 53,8 %.

2011

• Vörå-Maxmo och Oravais kommuner gick samman och bildade den nya kommunen Vörå.
• Ungdoms FM på skidor och Skid-FM hålls i Vörå 28-30 januari med nationella skideliten på plats.
• Oravais lokalhistoriska arkiv-förening invigdes.
• Musikskolan i Oravais firade 30 år.
• Vörå Sparbanks bankbil, en av de sista i landet som varit i drift, avslutade sin verksamhet.
• Petter Sandås från Hellnäs vann Melodi Grand Prix 2011.
• Det effektiverade serviceboendet för äldre, Solängen, tas i bruk.
• Butiken i Särkimo stängdes ned. Bybor och villabor gick samman och startade en ny butik som ett aktiebolag.

2012

• Föreningen Norrvalla Minigolf satte in nio filtbanor i Lotlax gamla skola och nu kan spelarna upprätthålla formen också under vinterhalvåret.
• Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut firade 50 år
• Avloppsvattenledningen mellan Maxmo och Vörå invigdes
• HVC i Oravais fick en ny bäddavdelning och den gamla grundrenoverades.
• Ungdomsgården Amigo i Oravais firade 10-årsjubileum. Det som varit lanthandel, bostadshus, frisörsalong och bank blev ungdomsgård.
• Vålgörenhetsloppet Spring för livet ordnades för andra gången. De drygt 700 deltagarna ville hjälpa cancersjuka barn genom att gå eller springa i Vöråterrängen.
• Fiberkabeln mellan Oravais och Vörå togs i bruk och datakommunikationerna mellan kommunens olika verksamhetspunkter blev både snabbare och billigare

2013

• Särkimo fick ett välutrustat gym.
• Folkhälsan Botnia lade ner rehabiliteringen i Vörå och 33 personer blev utan jobb.
• Antalet gruppfamiljedaghem i Vörå centrum minskade från fem till tre. I stället får daghemmet Liljekonvaljen en avdelning till och ett nytt daghem, Elvigårdens daghem med 20 platser, öppnades vid Norrvalla.

• Komossa skola stängdes på grund av för få elever och hade stor avskedsfest. Eleverna började gå i Kimo skola.
• Sommarfest på Norrvallas konstgräsplan. Sean Banan och Arne Alligator lockade 3000 personer från hela Österbotten till Norrvalla.
• Vörås äldre råd började sin verksamhet, Vörå var sista kommunen i Österbotten som inte hade något äldre råd.

2014

• Paul Hägglund donerar till kommunen en stor samling av tavlor som visar hur livet var i Vörå på 1940-talet fram till mitten på 1950-talet.
• Föreningen Vörå Företagare bildades.
• Efter otaliga timmar jobb av byborna kunde ett gym invigas i Idrottsgården i Maxmo.
• Oravais nyrenoverade idrottsplan invigdes med pompa och ståt. Ett hundratal åskådare provsatt den nya läktaren samtidigt som orangefärgade ballonger släpptes.
• En trädgård för alla sinnen - terapiträdgården vid Marielund invigdes.
• Krista Siegfriids, KAJ, Redrama och svenska Panetoz lockade mycket folk till Norrvallas sommarfest.
• Första allsång vid Rökiö kvarn regnade bort. Arrangörerna bestämde sig för ett nytt försök, och då sjöng 170 personer allsång tillsammans med Sonja Biskop, Jepakryddona och Silverbeatles.
• De populära Reko-ringarna, med direktförsäljning från producent till konsument, nådde Oravais och Vörå.
• Sakta men säkert avancerade vindkraften i Vörå. Ett projekt fick bygglov och de övriga fyra trampade vidare genom byråkratin.

2015

• Vörå sparbanks aktiastiftelse, som bildades när Vörå sparbanks verksamhet avslutades, hade sin första utdelning till föreningar

med mera.
• Rejgelt skola vann maskottävlingen på Stafettkarnevalen.
• Den stora flyktingströmmen nådde Vörå.
• Oravais närsjukhus firade 30 år.

2016

• Junior-FM på skidor ordnades vid Vörå skidcenter.
• Kommunbladet ges ut med 8 nummer i stället för 6.
• Tallkotten daghem i Oravais invigdes.
• Vörå kommun publicerade nya webbsidor och går samtidigt med på Facebook.
• Vörå samgymnasium firade 50 år.
• Aktiastiftelsen började bekosta gratis simning i simhallen vid Norrvalla för pensionärer, arbetslösa och barn/ungdomar under 19 år.

2017

• Planeringen för Österbotten Visitors Center vid Oravaisfjärden startades.
• Avdelningen Rosengården vid Tallmo vårdcenter invigdes.
• Vid Norrvalla sommarfestival uppträdde Darin, hans enda uppträdande i Finland var i Vörå.
• Campingen öppnade vid Norrvalla.
• Spring undan cancer vålgörenhetslopp ordnades för första gången.
• Rullskidbanan vid Vörå skidcenter invigdes.
• Finland 100 år firades med kaffebjudning för allmänheten på biblioteken.
• Vörå krigsskolas 100-årsjubileum ordnades.

2018

• Solängen boende fick La Carita-stiftelsens pris.
• Hinderbaneloppet Toughest gjorde Finlandspremiär i Vörå.
• Mycket vargobservationer gjordes i kommunen.



har skyldighet att höra sig till äldre frågor som berör de äldre, säger Ehrman.
De båda herrarna menar att en äldre situation i Vörå, Maxmo och Oravais för tillfället är bra och att det till stor del är de som varit politikerens arbete. Det är de på rak arm kommer på tankarna förbättras inom kommunens tillgänglighet till våga i vicesträttningar för äldre, säger de.
-Det är en sak som Vörå i misst. Undersökningar visar närheten till bland annat post, livsmedelsverk och förskolor, säger Ehrman.
När denna intervju gjordes i äldre rådet i Vörå bara hunnit sitt konstituerande möte i ordförande Ehrman berättar dess uppgifter och veckor kommer att klara under riksomfattande mötet för rådet i Helsingfors vecka 40.
-Det kommer vi att behålla äldre rådets uppgifter. De också ordförande för samman gruppen för äldre rådet i Österbotten och det har i annat diskuterat möjligheten att utveckla samarbetet i äldre råden i Österbotten. Västerbotten, säger Ehrman.
KOM VÄRT

2019

• Kommunbladet började utkomma med 10 nummer i året.
• Tottesunds nyrenoverade herrgård invigdes.
• Oravais pensionärer öppnade gym på Tallåsen.
• Mjölkbönderna Gammalgård mottog fint pris för att ha levererat mjölk av högsta kvalitet utan en enda anmärkning under trettio års tid.
• Vörå kommun fick utmärkelsen Kunnon kunta.
• Tegengrenskolan utnämndes till Årets skola i rörelse.
• Vörjeans släpper debutskivan Born to Börn.
• Centralidrottsplanen i Vörå fick ny ytbeläggning.
• Komossa UF firade 100 år.
• Första Jump ilag-videon kom ut och nådde även ut över landets gränser.
• Ollqvist får farm fick priset Årets fårgård i Finland.

2020

• Kommunens första frisbeegolfbana invigdes i Maxmo.
• Brandstationen i Vörå revs då det ska byggas en ny.
• Skid-FM ordnades vid Vörå skidcenter.
• Coronapandemi som innebar distansundervisning, distansjobb, handla lokalt, matkassar och hämtmat.
• Gudstjänster ordnades via lokaltv då inga stora folksamlingar var tillåtna.
• Holmsgårdens renovering vid Norrvalla påbörjades.
• Rejgelt skola stängdes på grund av för få elever. Eleverna började gå i nybyggda Koskeby skola.
• Marielund vårdenhet ringde videosamtal till anhöriga när besök inte var tillåtna pga. coronapandemin.
• Vörådagarna ställdes in pga coronan.
• Årspubliceringen I rågens och fjärdarnas rike firade 40 år.
• Frisbeegolfbana invigdes vid Vörå skidcenter.

2021

• Tomtkampanj genomfördes som resulterade i en del reserverade tomter till rabatterat pris.
• I augusti blev Norrvalla Minigolf historiska genom att arrangera den första mixed-tävlingen i Finland.
• Österby fick nytt servicehus.
• Petanque-plan invigdes vid Rökiö kvarnstuga.
• Vörå medborgarinstitutets MI-verkstan öppnar.

• Coronavaccineringar inleddes, de äldre först.
• Vörå deltar i försök med två-årig förskoleundervisning.
• Maxmo fick mobila avfallstjänster.
• Vattenreningsverket i Tålamos ska förnyas och man påbörjade test av en membranteknik. Med den vill man sänka järnhalten i vattnet.
• Fastighetsinventering startade i kommunen.
• Kommunalval genomfördes med strikta coronarestriktioner.
• Motocrossbanan i Oravais invigdes.
• VVV-Vörådagarna visas virtuellt, inslag i lokal-tv varje dag, även Langradin ordnades virtuellt.
• Nyrenoverade Holmsgården vid Norrvalla invigdes.
• Undervisnings- och kulturministeriet beviljade Vörå kommun statsunderstöd för att genomföra Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i kommunens grundläggande undervisning läsåret 2021-22.
• "Invigningen av Tottesunds herrgård anno 1800" bjöd på matupplevelser, musik och skådespel. Historikern Herman Lindqvist från Sverige deltog som hedersgäst.
• Intresset för scouting har ökade i Vörå, när andra verksamheter tvingas stänga ned på grund av coronaviruset kunde scouterna fortsätta vara utomhus vissa perioder.
• Vörå konstklubb skapade Kurtstigen, en konststig till minne av klubbens långvariga ordförande Kurt Söderberg.
• Mini UF öppnade vid Vörå UF. Nu har ungdomarna i Vörå centrum en plats där de kan samlas på vardagarna.
• Konstnösparat vid Vörå skidcenter gjordes för första gången av lagrad snö.

2022

• Vid årsskiftet blev vård- och socialtjänster överförda från kommunen till Österbottens välfärdsområde.
• Vörå-appen lanserades – en ny digital tjänst.
• Winter trail – vintercykling vid skidcenter, en ny aktivitet som man kunde prova på i skogarna runt skidcenter.
• Ukrainare flyr undan krigets fasa och nöden är stor bland dem som stannat kvar. I Vörå har privatpersoner engagerat sig för att hjälpa flyktingar och skicka hjälpsändningar till Ukraina.



- Det blev rusning till Tim Sparv när han besökte sin gamla skola Centrumskolan. Alla elever ville ha en autograf.
- Josefin Sirén ordnade skivreleaserkonsert på Bio Astra. Intäkterna skänktes till förmån för Ukraina.
- Vöraskolor med i unikt projekt som kartlägger läsförmågan, undervisningshjälpmedlet Lexplore.
- Dorothee Schulte-Basta och Peter Lüttge flyttade in i Abramsgården som de vill göra till ett kulturcentrum.
- Servicehus byggdes i Oravais båthamn. I helheten finns också campingen som föreningen fixade för ett par år sedan
- Under Vörådagsveckan kunde man träffa många av Vörå kommuns duktiga författare samlade på ett och samma ställe.
- Vänskapscafét i Vörå öppnade, en ny förening som hjälper ukrainare i Vörå.
- Småbarnspedagogiken i Vörå införde elektronisk ansökan för dagvård.



- gången sedan den byggdes på 1970-talet.
- Vörå kommuns miljö- och hållbarhetspris 2022 delades ut för första gången och gick till Nora Backlund.
 - Oravais historiska förening firade 30 år.
 - Tegengrenskolans hejarklack vann hejarklackstävlingen på stafettkarnevalen.

- Langradin firade 40 år.
- Vörå satsar på barn och unga och fick ny ungdomsarbete.
- De äldres vecka uppmärksammades för första gången.
- Särkimo skola stängdes på grund av för få elever. Barnen började gå i Maxmo kyrkoby skola.
- En ny generation av marthor tog över Marthaföreningen i

- Vörå. Marthaföreningen i Vörå har funnits i 120 år.
- Ny julbelysning sattes upp i alla tre kommundelar.
- Vörå UF utsågs till årets förening under Johannesgalan.
- Oravais samsällskap firade 20 år.
- Vörå utsågs till Årets föreningsvänliga kommun.
- Vörå kommun fick ny grafisk profil och nya webbsidor.

- rata skolor.
- Rekordmånga unga sökte till Vörå ungdomsråd, ett forum där unga kan göra sin röst hörd och påverka beslut som berör dem.
- Vörå införde invånarbudget, och resultatet blev nya bänkar och bord vid simstranden i Oravais.
- Bygget av den nya skolan i Maxmo startade.
- Vörå centrum fick en loppis och Vörå hemslojd ny lokal.
- Idrottsplanen i Maxmo förnyades.
- Vörå Sparbanksstiftelse fyllde tio år och arrangerade fest med Richard Eklund och KAJ.
- Maxmo kyrka fyllde 200 år.
- Vörå tog ett stort steg mot en mer flexibel och tillgänglig återvinning genom att bli den första av Stormossens sex ägarkommuner, där alla återvinningsstationer har självbetjäning.
- Plan för cykelvägar inom Vörå kommun godkändes.
- Planen för Barnvänliga Vörå godkändes och Vörå blev kandidat enligt Unicefs riktlinjer.
- Ny humorserie "Hallin" spelades in i Vörå, premiär 2025.
- Koskeby skola fick efterlängtat klassrum i modulbyggnad.
- Valvet i före detta sparbankshuset i Vörå blev lokalhistoriskt arkiv.
- Oravais teater utsågs till årets förening i Österbotten på Johannesgalan.

2024

- Kommunbladet utökades till 24 sidor och mera finska texter och även engelska.
- Biblioteket i Maxmo blev mer öppet bibliotek.
- Röstningsbussen under presidentvalet blev en succé.
- Vörå kommuns bildningssektor fanns med på utbildningsmässan EDUCA för första gången.
- I över tjugo år har Margareta Ehrman samlat in böcker och tidskrifter som berör Vörå krigsskola. Hon och arbetsgruppen för krigsskolans minne donerade allt till Vörå bibliotek.
- Hopeasompa-Silvertrissan skidtävling lockade unga skidåkare till Vörå skidcentrum.
- Samlokaliserade skolan i Oravais började sin verksamhet. Barnen får en tvåspråkig miljö – i sepa-

2023

- Lupapiste togs i bruk inom byggnadstillsynen och ansökan om byggloven blev elektroniska.
- Utedagis i Vörå blev verklighet.
- Renoveringen av simhallen i Vörå påbörjades. Det är första

● Kunnallislehti 40 vuoden ajan, mitä tapahtui ja mistä kirjoitimme, valikoima. Kaikki Kunnallislehdet ovat luettavissa Vöyrin kirjastossa

1984

- Joulukuussa 1984 julkaisiin ensimmäinen Kunnallislehti paikallisten tiedontarpeiden täyttämiseksi, kuten Jakobstadin Tryckeri och Tidningsab:n toimitusjohtaja Leif Rex ilmaisi. Ensimmäinen päätoimittaja oli Marita Bagge. Kuitenkin on ollut edeltäjä, Kommunbladet, joka ilmestyi kolmekymmentä- ja neljäkymmentäluvuilla ja oli erittäin arvostettu.
- Naistenpatsas Vöyrin keskustassa paljastettiin itsenäisyyspäivänä 1984. Veistos on pronssia ja sen on tehnyt Tea Helenelund. Patsaan kyljessä lukee "Isänmaan ja kodin puolesta vaikeina aikoina", kunnianosoitus naisille ja lapsille, kun miehet olivat sodassa.
- Sopivasti jouluksi Tallmon vanhainkoti sai vastaanottaa kakskymmentäviisi kasettia Uudesta testamentista luettuna. Vöyrin Lions-klubi lahjoitti ne, ja taustalla on valtava työ.

- den esitys, sai uuden ensi-illan.
- Kiinteistö Oy Bankgården Maksamaassa valmistui. Siellä sijaitsevat Helsingin Osakepankki, posti, Café Grillhörnan ja kirjasto sekä kuusi asuntoa.
 - Ensimmäinen ATK-kurssi järjestettiin kansalaisopiston alaisuudessa ja se oli suuri menestys.

1986

- Norrvallan kuntoutuskeskus rakennettiin ja suuri avajaisjuhla pidettiin. Ministeri Christoffer Taxell, kansanedustaja, edustajia lääninhallituksesta ja useita satoja muita kutsuvieraita osallistuivat.
- Pohjanmaan ensimmäinen naispuolinen kunnanjohtaja Ulla-Maj Kukkonen (nykyisin Wideroos) tuli kunnanjohtajaksi Oravaisiin.
- Ensimmäinen näytelmä esitettiin Kyroboasissa Kimossa.
- Rökiön ala-aste avattiin.



1988

- Uusi huipputeknologinen tietojenkäsittelykeskus asennettiin Vöyrin koulukeskukseen. Keskus on maailman huippua nykyaikaisessa tietotekniikassa.
- Oravaisissa järjestettiin pelimannitapahtuma, johon osallistui 400 pelimannia.
- Maksamaan kotiseutuyhdistys osti Klemetsgårdarna Kärklaxista. Yhdistys kunnostaa talon alkuperäiseen kuntoon ja siitä tulee

- museo.
- Österön ja Västerön asukkaat kokoontuivat osoittamaan mieltään parempien teiden puolesta, kun puolustusministeri Ole Norrback vieraili.
- Marita Södergård, ainoa ruotsinkielinen värikonsultti Vasan alueella, teki värianalyysijä ja löysi jokaisen ihmisen omat värit.
- Jägarbataljon 27:n perinteet paljastivat muistomerkin Västerössä Beata Västerön panoksista vapaussodassa.
- Vöyrillä herätettiin kiinnostusta

tuulivoimaa kohtaan, ja keskusteluja käytiin Vöyrin Sähkölaitoksen kanssa, joka lupasi osallistua ylijäämäenergian myyntiin.

1989

- Uusi kirjasto avattiin Vöyrin keskustassa. Satunurkka, tutkimuhuone ja kirjastobussin autotalli ovat uusia lisäyksiä kirjastoon. Kirjaston yhteydessä on internatti, joka toimii hotellina koulujen kesäloman aikana.
- Kun turkiseläinla supistuu, monet maanviljelijät etsivät uusia elinkeinomahdollisuuksia kalastuksesta.
- Vöyri juhli 500-vuotisjuhliin. Päätös perustuu siihen, että Vöyrin pitäjää mainitaan ensimmäisen kerran vuonna 1489 Arboga kaupungin mietinnöissä, eli kaupunginvaltuuston pöytäkirjassa.

1985

- Oravaisten kotiseutuyhdistys avasi oman museonsa, Johannes Betlehemin vanhempien kodin.
- Vöyrin kesäteatterin menestys "Brudhällornas blod", viime vuo-

1987

- Finn-Rytz vaatetehdas lopetti toimintansa. Sen sijaan avattiin keilahalli ja nuorisokahvila.
- Tottebo-päiväkotit Maksamaalla avattiin.

1990

- Vöyriläiset saivat nähdä ensimmäiset lähetykset paikallisessa televisiossa, Wör-TV:ssä.
- Erityismessut "Elävä maaseutu" järjestettiin Oravaisissa, ja tapahtuma herätti suurta kiinnostusta



sekä näytteilleasettajien että yleisön keskuudessa.

1991

- Kimon teollisuusympäristö dokumentoitiin sellaisena kuin se näytti ennen vuotta 1763.
- Turvapaikkakeskus Oravaisissa aloitti toimintansa.
- Rasmusgårdenin museo avattiin.
- Österön kalastusmuseum avattiin.
- Kyroboasin pyörivä katsomo avattiin kesän näytelmän yhteydessä.

1992

- Puolustusministeri Elisabeth Rehn avasi muistoestellyn Vöyrin sotakoulusta, joka toimi muutaman kuukauden vapaussodassa vuonna 1918.

1993

- Vörå norra skola, joka sijaitsee Karvsorissa, avattiin.

1994

- Vöyrin-Oravaisten-Maksamaan terveyskeskuksessa tehtiin kansainvälisesti merkittävä tutkimus veritulppien ehkäisystä tk-lääkäri Anne-May Wallinin johdolla.

1995

- Furirbostället Oravaisissa avasi ovensa, ja siellä voi nähdä näytteilyitä vuoden 1808-09 sodasta.

1996

- Arkeologit Uumajasta tekivät kaivauksia Pörnüllbackenissa Vöyrillä ja totesivat, että alueella oli ollut rautakautinen talo.
- Öjvind-lautta mantereelta Maksamaan saaristoon alkoi liikennöidä aikataulun mukaan. Aiemmin se liikennöi tarpeen mukaan, eli lähes koko ajan.

1997

- Vöyrin yhteislukio on tänä vuonna valmistunut tuhat opiskelijaa ensimmäisestä valmistuvasta luokasta vuonna 1969.

1998

- Herman Lindqvist veti täyden salin Oravaisissa, kun hän piti esitelmänsä uudesta kirjastaan "Kun valtakunta räjähti ja Bernadotte tuli kuninkaaksi".

1999

- Lainsäädännön vuoksi kunnalliset kaatopaikat lakkautettiin, ja Vöyri alkoi viedä jätteensä Stommosseniin Mustasaarella.
- Norralla Urheiluinstituutti Vöyrillä aloitti jalkapallohallin rakentamisen syksyllä, niin sanottu Best-Hall.

2000

- Tottesundin kartano juhli 200-vuotisjuhlaan. Suuri ohjelma historiallisista tapahtumista menneisyydestä nykypäivään.
- Yksi maailman suosituimmista koiraharrastuksista, agility, saapui Vöyrille. Keväällä rakennettiin koirakenttä Rasmusbackenille.

2001

- Vöyri, Oravainen ja Maksamaa tekivät ensimmäistä kertaa yhteismarkkinointia matkailuesitteellä.

2002

- Vitmosseniin rakennettiin muinaistalo, pronssikautinen alue.
- Vöyrillä avattiin hakekeskus.

2003

- Komossan koulu juhli 100-vuotisjuhlaan.

2004

- Ravintola Norralla avattiin.

2005

- Koululaulutapahtuma 2005, johon osallistui 600 lasta ja suuri yleisö, järjestettiin Norrvallassa.
- Botniahihto, uusi 50 km:n hiihtokilpailu, järjestettiin ensimmäistä kertaa. Lähtö ja maali Norrvallassa.

2006

- Matkailukampanja - meillä on sitä, mitä ulkomaalaiset turistit kaipaavat: rauhaa ja kauniita maisemia.

2007

- Vöyrin ja Maksamaan kunnat yhdistyivät ja muodostivat uuden Vöyri-Maksamaan kunnan.
- Botniapyöräily, uusi pyöräilykilpailu, järjestettiin ensimmäistä kertaa. Kyseessä on kuntoilukil-

pailu, vaikka kilpailuluokka on myös mukana. Lähtö ja maali Norrvallassa.

2008

- Norrallan kansanopiston 100-vuotisjuhla vietettiin.
- 1808- ja 1809-vuotisten sotien 200-vuotismuistoa juhlustettiin monilla paikoilla maassa, myös Oravaisissa.
- Vöyri-Maksamaa ja Oravainen aloittivat hoitoyhteistyön Mustasaaren kanssa.

2009

- Ensimmäistä kertaa kansalaisopistoon otettiin ilmoittautumisia vastaan internetin kautta.

2010

- Neuvoo-antava kansanäänestys järjestettiin, jossa Vöyri-Maksamaan ja Oravaisten asukkaat saivat äänestää, yhdistetäänkö kunnat vai ei. Vöyri-Maksamaalla 76,3 % äänesti kuntaliitoksen puolesta ja Oravaisissa 53,8 %.

2011

- Vöyri-Maksamaan ja Oravaisten kunnat yhdistyivät ja muodostivat uuden Vöyri-kunnan.
- Nuorten hiihtomestaruuskilpailut ja Hiihto-FM pidettiin Vöyrillä 28.-30. tammikuuta, paikalla oli kansallinen hiihteliitti.
- Oravaisten paikallishistorian arkistoyhdistys avattiin.
- Oravaisten musiikkikoulu juhli 30-vuotisjuhlaan.
- Vöyrin Säästöpankin pankkiauto, yksi viimeisistä maassa, lopetti toimintansa.
- Petter Sandås Hellnäsistä voitti Melodi Grand Prix 2011.
- Tehostettu palveluasuminen vanhuksille, Solängen, otettiin käyttöön.
- Särkimon kauppa suljettiin. Kyläläiset ja kesäasukkaat yhdistyivät ja perustivat uuden kaupan osakeyhtiönä.

2012

- Norralla Minigolf -yhdistys asetti yhdeksän huoparataa Lotaxin vanhaan kouluun, ja nyt pelaajat voivat ylläpitää kuntoaan myös talvella.
- Vöyri-Oravainen-Maksamaa kansalaisopisto juhli 50-vuotisjuhlaan.
- Viemäriputki Maksamaan ja Vöyrin välillä avattiin.
- Oravaisten terveyskeskus sai uuden vuodeosaston, ja vanha kunnostettiin perusteellisesti.
- Amigo Oravaisissa juhli 10-vuotisjuhlaan. Entisestä maalaistavaratalosta, asuintalosta, kampaamosta ja pankista tuli nuorisotila.
- Hyväntekeväisyysjuoksu "Spring för livet" järjestettiin toista kertaa. Yli 700 osallistujaa



halusi auttaa syöpäsairaita lapsia kävelemällä tai juoksemalla Vöyrin maastossa.

- Kuitukaapeli Oravaisten ja Vöyrin välillä otettiin käyttöön, ja tietoliikenne kunnallisten toimintapisteiden välillä nopeutui ja halpeni.

- Suositut Reko-renkaat, suoraan tuottajalta kuluttajalle myynti, saavuttivat Oravaisten ja Vöyrin.
- Hitaasti mutta varmasti tuulivoima eteni Vöyrillä. Yksi projekti sai rakennusluvan, ja muut neljä jatkoivat byrokratiassa.

2013

- Särkimo sai hyvin varustellun kuntosalin.
- Folkhälsan Botnia lopetti kuntoutuksen Vöyrillä, ja 33 henkilöä jäi ilman työtä.
- Ryhmäperhepäivähoito Vöyrin keskustassa väheni viidestä kolmeen. Sen sijaan Liljekonvaljen päiväkotia sai uuden osaston, ja uusi Elvigårdenin päiväkotia, jossa on 20 paikkaa, avattiin Norrvallassa.
- Komossan koulu suljettiin liian vähäisten oppilasmäärien vuoksi, ja siellä pidettiin suuri jäähyväisjuhla. Oppilaat siirtyivät Kimon kouluun.
- Kesäjuhla Norrallan tekonurmikentällä. Sean Banan ja Arne Alligator houkuttelivat 3000 ihmistä ympäri Pohjanmaata Norrvalaan.
- Vöyrin vanhusneuvosto aloitti toimintansa; Vöyri oli viimeinen Pohjanmaan kunta, jolla ei ollut vanhusneuvostoa.

2014

- Paul Hägglund lahjoitti kunnalle suuren kokoelman tauluja, jotka kuvaavat elämää Vöyrillä 1940-luvulta 1950-luvun puoliväliin.
- Vöyrin Yrittäjät -yhdistys perustettiin.
- Kyläläisten lukemattomien työtuntien jälkeen voitiin avata kuntosali Idrottsgårdenissa Maksamaalla.
- Oravaisten uudistettu urheilukenttä avattiin suurella juhlarisuudella. Noin sata katsojaa kokeili uutta katsomoa samalla, kun oranssit ilmapallot päästettiin ilmaan.
- Kaikkien aistien puutarha -terapian puutarha Marielundissa avattiin.
- Krista Siegfriids, KAJ, Redrama ja ruotsalainen Panetoz houkuttelivat paljon väkeä Norrallan kesäjuhlaan.
- Ensimmäinen yhteislaulu Rökiön myllyllä peruuntui sateen vuoksi. Järjestäjät päättivät yrittää uudelleen, ja silloin 170 henkilöä lauloi yhdessä Sonja Biskopin, Jepakryddonan ja Silverbeatlesin kanssa.

2015

- Vöyrin säästöpankin säätiö, joka perustettiin Vöyrin säästöpankin toiminnan päättyessä, teki ensimmäisen jakonsa yhdistyksille ja muille.
- Rejpellin koulu voitti maskotitkilpailun Viestikarnevalissa.
- Suuri pakolaisvirta saavutti Vöyrin.
- Oravaisten lähisairaala juhli 30-vuotisjuhlaan.

2016

- Juniori-SM hiihtokilpailu järjestettiin Vöyrin hiihtokeskuksessa.
- Kunnallislehti julkaisti 8 numeroa sen sijaan, että se on ollut 6.
- Tallkotten-päiväkotia Oravaisissa avattiin.
- Vöyrin kunta julkaisi uudet verkkosivut ja liittyi samalla Facebookiin.
- Vöyrin yhteislukio juhli 50-vuotisjuhlaan.
- Vöyrin säästöpankin Säätiö kustansi ilmaista uintia Norrallan uimahallissa eläkeläisille, työtömille ja alle 19-vuotiaille lapsille/nuorille.

2017

- Pohjanmaan matkailukeskuksen suunnittelu Oravaistenlahden alueella aloitettiin.
- Rosengården-osasto Tallmo hoivakeskuksessa avattiin.
- Norrallan kesäfestivaalilla esiintyi Darin, joka oli hänen ainoa esiintymisensä Suomessa.
- Leirintäalue avattiin Norrvallassa.
- Spring undan cancer -hyväntekeväisyysjuoksu järjestettiin ensimmäistä kertaa.
- Rullahiihtorata Vöyrin hiihtokeskuksessa avattiin.
- Suomi 100 vuotta -juhlaa vietettiin tarjoamalla kahvia yleisölle kirjastoissa.
- Vöyrin sotakoulun 100-vuotisjuhla järjestettiin.



2018

- Solängensin asukkaille myönnettiin La Carita -säätiön palkinto.
- Esteratajuoksu Toughest teki Suomen ensiesityksensä Vöyrillä.
- Kunnassa havaittiin paljon susia.
- GB-Galleria avattiin Vöyrillä.

2019

- Kunnallislehti alkoi ilmestyä 10 numeroa vuodessa.
- Tottesundin uudistettu kartano avattiin.
- Oravaisten eläkeläiset avasivat kuntosalin Talläsenissa.
- Gammelgårdin maitotila saivat hienon palkinnon korkealaatuisen maidon toimittamisesta ilman yhtäkään huomautusta kolmenkymmenen vuoden ajan.
- Vöyrin kunta sai Kunnan kunta-palkinnon.
- Tegengrenskolan nimettiin Vuoden liikkuva kouluksi.
- Vörjeans julkaisi debyyttialbuminsa "Born to Börn".
- Vöyrin keskuskenttä sai uuden pintamateriaalin.
- Komossa UF juhli 100-vuotisjuhliaan.
- Ensimmäinen Jump ilag -video julkaistiin ja ulottui myös maan rajojen ulkopuolelle.
- Ollqvistin lammastila sai Vuoden lammastila -palkinnon Suomessa.

2020

- Kunnan ensimmäinen frisbeegolf-rata avattiin Maksamaalla.
- Vöyrin paloasema purettiin, sillä uusi paloasema on rakenteilla.
- Hiihto-SM järjestettiin Vöyrin hiihtokeskuksessa.
- Koronapandemia johti etäopetukseen, etätöihin, paikalliseen ostamiseen, ruokakasseihin ja noutoruokaan.
- Jumalanpalveluksia järjestettiin paikallis-tv:ssä, koska suuria kokouksia ei ollut sallittu.
- Holmsgårdenin remontti Norrvallassa aloitettiin.
- Rejpeltin koulu suljettiin liian vähäisten oppilasmäärien vuoksi. Oppilaat siirtyivät uuteen Koskeby-kouluun.
- Marielundin hoitoyksikkö soitti videopuhelua omaisille, kun

- vierailut eivät olleet mahdollisia koronapandemian vuoksi.
- Vöyrinpäivät peruttiin koronasta johtuen.
- Vuosijulkaisu "I rågens och fjärdarnas rike" juhli 40-vuotisjuhliaan.
- Frisbeegolf-rata avattiin Vöyrin hiihtokeskuksessa.
- Tonttikampanja toteutettiin, ja se johti siihen että osa tonteista varattiin alennettuun hintaan.
- Elokuussa Norrvallassa Minigolf teki historiaa järjestämällä ensimmäisen mixed-kilpailun Suomessa.
- Österby sai uuden palvelutalon.
- Petanque-kenttä avattiin Rökiön myllyllä.
- Vöyrin kansalaisopiston KO-työpaja avattiin.

2021

- Koronarokotukset aloitettiin, ensin vanhuksille.
- Vöyri osallistui kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun.
- Maksamaa sai mobiilit jättepalvelut.
- Tälamodsin vedenpuhdistamo uusitaan, ja membraniteknikan testaus aloitettiin. Tavoitteena on vähentää veden rautapitoisuutta.
- Kunnassa aloitettiin kiinteistöinventointi.
- Kunnallisvaalit järjestettiin tiukkojen koronasuosituksen mukaisesti.
- Oravaisten motocross-rata avattiin.
- Vöyrinpäivät esitettiin virtuaalisesti, paikallistelevisiossa oli ohjelmaa joka päivä, myös Langradin järjestettiin virtuaalisesti.
- Uudistettu Holmsgården Norrvallassa avattiin.
- Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Vöyrin kunnalle valtiontukea Suomen mallin toteuttamiseen kunnallisen perusopetuksen harrastustoiminnassa lukuvuonna 2021-22.
- "Tottesundin herrgård anno 1800" -tapahtuma tarjosi ruokakokemuksia, musiikkia ja esityksiä. Historioitsija Herman Lindqvist Ruotsista osallistui kunnianvierana.
- Partio toiminta on lisääntynyt Vöyrillä; kun muut toiminnot joutuivat sulkemaan koronapandemian vuoksi, partio jatkoi ulkona olemista tiettyinä aikoina.
- Vöyrin taideklubi loi Kurtstige-

2022

- Vuoden vaihteessa sosiaali- ja terveyspalvelut siirrettiin kunnasta Pohjanmaan hyvinvointialueelle.
- Vöyri-sovellus lanseerattiin – uusi digitaalinen palvelu.
- Winter trail -talvipyöräily hiihtokeskuksessa, uusi aktiviteetti, jota voi kokeilla hiihtokeskuksen ympäröivissä metsissä.
- Ukrainalaiset pakenivat sodan kauhuja, ja apu on suuri niille, jotka ovat jääneet. Vöyrillä yksityishenkilöt ovat sitoutuneet auttamaan pakolaisia ja lähettämään avustuksia Ukrainaan.
- Tim Sparvin vierailu vanhassa koulussaan Centrumskolaniissa sai suuren suosion. Kaikki oppilaat halusivat nimmarin.
- Josefin Sirén järjesti levynjulkaisukonsertin Bio Astrassa. Tuotot lahjoitettiin Ukrainan hyväksi.
- Vöyrin koulut osallistuivat ainutlaatuisen projektiin, joka kartoittaa lukutaitoa, opetusväline Lexplore.
- Dorothee Schulte-Basta ja Peter Lüttge muuttivat Abramsgårdeniin, jonka he haluavat tehdä kulttuurikeskukseksi.
- Palvelutalo rakennettiin Oravaisten satamaan. Kokonaisuuteen kuuluu myös leirintäalue, jonka yhdistys kunnosti pari vuotta sitten.
- Vöyrinpäivien aikana oli mahdollisuus tavata monia Vöyrin kunnallisia kirjailijoita yhdessä paikassa.
- Vöyrin ystävyyskahvila avattiin, uusi yhdistys, joka auttaa ukrainalaisia Vöyrissä.
- Vöyrin varhaiskasvatus otti käyttöön sähköisen hakemuksen päivähoitoon.

2023

- Lupapiste otettiin käyttöön rakennustarkastuksessa, ja rakennuslupien haku digitalisoitiin.
- Utedagis, päiväkotit ulkona, Vöyrillä toteutui.
- Vöyrin uimahallin remontti aloitettiin. Tämä on ensimmäinen kerta sitten 1970-luvun, kun se rakennettiin.
- Vöyrin kunnallisen ympäristö- ja kestävyyspalkinnon 2022 myöntäminen tapahtui ensimmäistä kertaa, ja se meni Nora Backlundille.
- Oravaisten historiallinen yhdistys juhli 30-vuotisjuhliaan.
- Tegengrenskolanin kannustusjoukot voittivat kannustusjoukkokilpailun viestikarnevaalissa.
- Langradin juhli 40-vuotisjuhliaan.
- Vöyri panostaa lapsiin ja nuoriin ja sai uuden nuorisotyöntekijän.
- Vanhusten viikkoa juhlistettiin ensimmäistä kertaa.

- Särkimon koulu suljettiin liian vähäisten oppilasmäärien vuoksi. Lapset siirtyivät Maksamaan kirkonkylän kouluun.
- Uusi sukupolvi marttayhdistyksessä otti ohjat Vöyrissä. Vöyrin marttayhdistys on toiminut 120 vuotta.
- Uudet joulukoristeet asennettiin kaikkiin kolmeen kunnanosaan.
- Vöyrin nuorisoseura nimettiin vuoden yhdistykseksi Johannesgalassa.
- Oravaisten uimaseura juhli 20-vuotisjuhliaan.
- Vöyri nimettiin vuoden yhdistysystävälliseksi kunnaksi.
- Vöyrin kunnalla sai uuden graafisen ilmeen ja uudet verkkosivut.

2024

- Kunnallislehti laajeni 24 sivuun ja enemmän suomenkielisiä ja myös englanninkielisiä tekstejä.
- Maksamaan kirjasto muuttui itsepalvelukirjastoksi.
- Äänestysbussi presidentinvaaleissa oli menestys.
- Vöyrin kunnallisen koulutussektorin edustajat olivat ensimmäistä kertaa mukana koulutusmessuilla EDUCA
- Margareta Ehrman on yli kaksikymmentä vuotta kerännyt kirjoja ja aikakauslehtiä, jotka liittyvät Vöyrin sotakouluun. Hän ja sotakoulun muistoyhdistys lahjoittivat kaiken Vöyrin kirjastolle.
- Hopeasompa-Silvertrissan hiihtokilpailu houkutteli nuoria hiihtäjiä Vöyrin hiihtokeskukseen.
- Suomenkielinen koulu Oravaissa aloitti toimintansa. Lapset saavat kaksikielisen ympäristön – erillisissä kouluissa.
- Ennätysmäärä nuoria haki Vöyrin nuorisoneuvostoon, foorumi, jossa nuoret voivat tuoda ääntään esiin ja vaikuttaa heitä koskeviin päätöksiin.
- Vöyri otti käyttöön asukastaloustarvion, ja tuloksena oli uusia penkkejä ja pöytiä Oravaisten uimarannalla.
- Uuden koulun rakentaminen Maksamaalla aloitettiin.
- Vöyrin keskustassa avattiin kirpputori ja Vöyrin käsityöyhdistykselle uusi tila.
- Maksamaan urheilukenttä uusittiin.
- Vöyrin Säästöpankkisäätiö täytti kymmenen vuotta ja järjesti juhlan Richard Eklundin ja KAJ:n kanssa.
- Maksamaan kirkko täytti 200 vuotta.
- Vöyri otti suuren askeleen kohti joustavampaa ja saavutettavampaa kierrätystä, kun Stormosenin kuudesta omistuskunnasta Vöyriltä tuli ensimmäinen, jossa kaikilla kierrätyspisteillä on itsepalvelu.
- Suunnitelma pyöräteistä Vöyrin kunnassa hyväksyttiin.
- Lapsiystävällinen Vöyri suunnitelma hyväksyttiin.
- Uusi humorisarja "Hallin" kuvattiin Vöyrillä, ensi-ilta 2025.
- Koskeby-koulu sai kaivatut luokkahuoneet moduulirakennuksessa.
- Entisen säästöpankin talon holvi Vöyrillä muuttui paikallishistorian arkistoksi.
- Oravaisten teatteri nimettiin vuoden yhdistykseksi Pohjanmaalla Johannesgalassa.

Redaktörer på KBL från 1984 tills nu

Marita Bagge
dec 1984–jan 1986

Mayvor Stagnäs
feb 1986–dec 1998

Malin Karlsson
jan 1999–feb 1999

Margaretha Sundkvist
mar 1999–okt 2007

Johanna Jungell
nov 2007–feb 2009

Karin Sundström
mar 2009–apr 2009

Johanna Jungell
maj 2009 (vikarie)

Karin Sundström,
jun 2009–apr 2013

Anna Gammelgård
maj 2013–feb 2015

Christer Johansson
mar 2015–sep 2015

Linn Jung
okt 2015–okt 2016

Felix Rantschukoff
nov 2016–apr 2021

Jonny Huggare Smeds
maj 2021–mar 2022

Fredrik Westblom
apr 2022–dec 2022 (vikarie)

Jonny Huggare Smeds
jan 2023–dec 2023

Christine Smedberg
jan 2024–maj 2024 (vikarie)

Jonny Huggare Smeds
jun 2024–



FOTO: 123RF.COM

Moa Gammelgård är årets ungdom i Österbotten

● Moa Gammelgård, hemma från Kimo, har många järn i elden. SÖU prisade henne under Johanesgalan.

När Moa Gammelgård hörde sitt namn utropas kunde hon inte tro att det var sant. SÖU hade utsett henne till årets ungdom i Österbotten. Det var med glädje hon gick upp för att ta emot priset.

–Det kändes jättebra att få priset. Jag försöker alltid göra mitt bästa. Det var roligt att få veta att det uppskattas. Det gav mig en motivationsboost som fick mig att känna att jag är långt ifrån färdig med föreningslivet, säger Gammelgård, 16 år gammal.

SÖU:S MOTVERING löd: ”Moa äntrade scenen vid Oravais Teater redan som 9-åring år 2017. Sedan dess har hon varit en aktiv och mycket duktig skådespelare. År 2022 medverkade hon både som författare och skådespelare i Byarevyn. Utöver sitt stora engagemang i teater ställer Moa upp vid olika tillfällen vid Kimo UF. Hon engagerar sig också i samhällsfrågor och är medlem i Vörå kommuns ungdomsråd samt styrelsemedlem i Svensk Ungdom.”



Moa Gammelgård är tacksam för priset. Det motiverar henne att fortsätta vara aktiv. FOTO: JONNY HUGGARE SMEDS

Med andra ord är Moa en person med många järn i elden. Hon trivs bäst när hon är omgiven av människor som tillsammans är kreativa. För Moa, som kommer från en kulturintresserad familj, har teatern en speciell plats i hjärtat.

–Teatern har gett mig väldigt mycket. Förutom vänner och minnen har jag också lärt mig att stå på scen. Jag har alltid känt mycket kärlek till Kyrboas.

Hon har medverkat i sju pjäser i Oravais, stått på scen i Oravais bya-

revy och medverkat som skådespelare i TV-serien ”Inlästa”, som finns på Yle Arenan. TV-inspelningen var en fin erfarenhet.

–Det är bland det roligaste jag gjort. Vi var fjorton ungdomar från Svenskfinland som spelade in under fem da-

gar i Borgå. Det var underbart, ja fantastiskt att få vara med. Vi skådespelare kom väldigt nära varandra. Jag är stolt över hela projektet.

Moa säger att gemensamt för alla föreningar som hon är engagerad i är att de tar vara på sina unga och uppmuntrar dem att ta plats. Det är en del av lösningen på det komplexa problemet att locka unga ut i föreningslivet och på talkon, tror Moa.

–Det finns inget direkt svar på hur man engagerar ungdomar, men jag tror det är en del av lösningen.

FÖRTILLFÄLLET studerar Moa vid Vasa övningsskolas gymnasium. Hon har flyttat hemifrån och trivs med att stå på egna ben.

–Det kändes bra att flytta hemifrån, in i en egen lägenhet. Jag trivs bra i gymnasiet och med mina klasskamrater.

Planen är att lägga all fokus på studierna under hösten. Det är tre år innan hon tar studenten. Några definitiva planer för framtiden har ännu inte spikats. Men hon lockas av tanken att lämna Österbotten och studera på annan ort.

–Det finns så mycket annat att se i världen än bara Österbotten. Det finns ingenting som säger att man inte kan flytta hem igen efteråt. Men oavsett var jag kommer att bo, vill jag fortsätta vara aktiv i föreningarna, på ett eller annat sätt, säger Moa.

JONNY HUGGARE SMEDS

God Jul & Gott Nytt År!
Hyvä Joulua & Onnellista Uutta Vuotta!
BotniaSec

God Jul och Gott Nytt År
Maxmo
Hembygdsförening r.f.

God Jul & Gott Nytt År
önskar
K-LANTBRUKSCENTRALEN
Vörå tel. 3843 400
LANTMÄNNEN AGRO
Malax tel. 0400 230 975

FIX FORCE
God Jul och Gott Nytt År!

God Jul o. Gott Nytt År
VÖRÅ
SNICKERITJÄNST
Tfn 0500 362 274

Fridfull Jul och ett Gott Nytt År!
AB Håbeco oy
Seiplaxvägen 88, Oravais
Tfn 050-368 0066

God jul och Gott Nytt år
till alla våra kunder
Gårds Smak

God Jul och Gott Nytt År!
tillönskas alla kunder och leverantörer
Bröderna NYGÅRD AB

TERÄSRAKENNE
VÖRÅ STÅLBYGGE • VÖYRIN TERÄSRAKENNE
God Jul och Gott Nytt År
www.vsb.fi Rejpellvägen 129, 66600 Vörå

Vi vill önska alla våra kunder och samarbetspartners God jul och Gott nytt år!
EXELLENT
www.exellent.fi

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

BETONGBIL MED RÄNNA
Stora som små transporter

BARACK- +CONTAINER-UTFYRNING

SLAM- OCH SPOLBIL
FLYTTBARA WC
inva, pissoarer, tvättställ

AUKTORISERAD SKROT

AB NORDQVIST-TRANS OY

LÅT OSS FÖRVERKLIGA ERA DRÖMMAR...

MATTUSMÄKI-VÄGEN III, VÖRÅ

H-E STORLUND
BYGGTJÄNST • RAKENNUSPALVELU

050-345 2656
INFO@STORLUND.FI
STORLUND.FI

GRAVSTENAR AV ERKÄND KVALITET

från KIVILÄHDE
KAAVIN KIVI
• 1989 •

Hämta redan idag en kostnadsfri katalog från vår byrå.
Begar offert. det lönar sig!

Vörå Begravningsbyrå Vörå, Oravais, Maxmo
Stefan och Ann-Sofie Lindgård, Vöråvägen 23, VÖRÅ
Tel. 040-659 3335 www.begravningsbyra.fi

De skapar julfrid i Oravais och vill inte ha applåder

● Med levande ljus och vackra sånger på svenska, finska och engelska, bjuder de in till en avskalad julupplevelse där frid och gemenskap står i centrum.

För 25 år sedan fick Margaretha Nordqvist en idé när hon funderade på vad julfrid egentligen innebär. I dagens samhälle är högtiden ofta präglad av pompa och ståt, med julklappar, julmat och stress. Tänk om man kunde ordna en avskalad julkonsert med fokus på frid, snarare än på en stor show? Inspirationen kom från en konsert i Domkyrkans krypta i Helsingfors.

–I Domkyrkans krypta hölls en konsert som fokuserade på det meditativa istället för det kommersiella, säger Nordqvist.

År 2000 flyttade Nordqvist från Helsingfors tillbaka till Österbotten, och med sig hade hon idén om att arrangera en liknande konsert i Oravais. Hon bildade en damkör av sina sångelever från olika musikinstitut och musikskolor. I år firar konserten 25 år av att skapa julfrid i Oravais – utan avbrott.

–Konsertens syfte är att koppla bort stressen och invänta julen. Det

Julfrid 2024

Kör: Sångfoglarna
Kapellmästare och basist: Mikael Österberg
Piano och dragspel: Bo Lund
Gitarr: Karl-Johan Heikkus och Johan Nordqvist.
Cajon: Joel Söderström.
Violin: Salla Niemi.
Oboe: Pernilla Vikström-Wik.
Ljudtekniker: Bo Nordqvist.

är inte en stor fest med solonummer och rungande applåder. Det finns redan många sådana julkonserter, säger Nordqvist.

Trots att Julfrid nu firar sitt 25-årsjubileum kommer arrangörerna inte att uppmärksamma detta på något särskilt sätt. Emilia Kullbäck, som tillsammans med Pernilla Nilsson-Wik och Nordqvist leder kören Sångfoglarna, säger att det visserligen är häftigt att Julfrid har ordnats under så många år, men jubileet kommer inte att uppmärksammas.

–Fokuset ligger helt på att ge publiken en stund av julfrid, säger Kullbäck.

För att skapa en lugn och fridfull atmosfär har arrangörerna gjort medvetna val. Kyrkan är upplyst med levande ljus, alla sångare är klädda i svart och publiken ombeds att avstå från att applådera. Konserten pågår



Pernilla Nilsson-Wik, Emilia Kullbäck och Margareta Nordqvist leder kören Sångfoglarna. FOTO: JONNY HUGGARE

i en timme och inkluderar sånger på svenska, finska och engelska.

–Det är inte en konsert där man applåderar, utan man lyssnar på helheten. När konserten är slut går publiken ut i tystnad, säger Nordqvist.

Nilsson-Wik, som sjunger i kören och spelar oboe, berättar att man har gått igenom repertoaren från tidigare konserter och valt ut de bästa

sångerna, som sedan har nytolkats.

Ett inofficiellt motto i Oravais har blivit: "Ingen jul utan Julfrid", säger Nordqvist. Kyrkan är ofta fullsatt under konserten, och ibland får arrangörerna ställa ut extra stolar för att ge alla plats. För att vara säkra på att få en plats rekommenderar Kullbäck att man kommer i god tid innan konserten börjar. Nordqvist berät-

tar att det brukar vara alldeles tomt på gatorna i Oravais medan konserten pågår.

Konserten är gratis, men publiken ges möjlighet att ge en frivillig donation.

–Vi tar upp en kollekt som går till välgörenhet, säger Kullbäck.

Konserten arrangeras den 22 december i Oravais kyrka.

God Jul och
Gott Nytt År!

önskar
Anki & Anders

F:ma A. Bengs

**God Jul
&
Gott Nytt År
ö.**

**LINDHOLMS
ENTREPRENAD AB**

Gösta, tfn 040-515 7500
Ronny, tfn 040-715 0411
Frank, tfn 0400-449 298

God Jul & Gott Nytt År

**ÖSTERLUNDS
JORDBYGGNAD**

**Vöyrinpoika
Vörapojken**
SINCE 1962

Limpor, tårter, lussekatter,
bakelser...

Limppuja, kakuja,
lusiapullia, leivoksia...

Vörapojken Ab | info@vorapojken.fi | 06-384 3300

TOOLHOUSE.FI

Det mesta inom verkstadsutrustning

- Billyftar • Däckmaskiner
- Verktyg med mera

**God Jul
&
Gott Nytt
År!**

www.toolhouse.fi info@toolhouse.fi 0401970208

TAXI
Ollil
Dan-Ove Ollil 045-8467037

God Jul och Gott Nytt År!
**Hyvä Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!**

För kundens bästa - Asiakkaan parhaaksi

Eläinlääkäri
Veterinär

ELL ANNE NIEMI

Anne Niemi 0400-166 325
Sandasvägen 24, 66600 VÖYRI/VÖRÄ
www.anneniemi.fi

Behöver du en bokförare?

Ring Camilla 040-592 6446 eller maila oravaisfs@gmail.com
eller kom in till Skolvägen 20 C i Oravais
Alla kunder, släkt och vänner önskas
en God Jul och ett Gott Nytt År!

BOKFÖRINGSBYRÅ
ORAVAIS FÖRETAGS
SERVICE

KM Roofing
050-5721214 050-5689549

Plåtstlageri • Maskinfalsade plåttak
Fönsterplåt/Plåtister
Taksäkerhetsprodukter
Inplätning av skorstenar
Skräddarydda lösningar enligt kundens behov

Lagervägen 9 A7, 65610 Korsholm • 050 572 1214 / 050 568 9549 • www.kmroofing.fi



ANNONSERA I KOMMUNBLADET

Mejla sales@ot.fi, märk annonsmaterialet med "Kommunbladet" eller ring 06-7848 202

Vörå bjuder in till inspirerande mässa

Hur kan digitala verktyg främja lärande och kreativitet genom hela utbildningen? Den frågan står i centrum när bildningssektorn i Vörå bjuder in till en mässa den 15 januari. Evenemanget riktar sig främst till bildningssektorns personal men även vårdnadshavare, lärare från grannkommuner och politiker är inbjudna för att kunna ta del av hur daghemmen och skolorna arbetar med digital kompetens i undervisningen.

Målet med mässan är att ge deltagarna en överblick över de digitala verktyg som används inom småbarns pedagogik, förskola och grundläggande utbildning, samtidigt som de får chansen att prova på och inspireras.

– Vi vill ge en tydlig bild av hur vi

arbetar med digital kompetens från småbarns pedagogiken och genom grundskolan, säger IT-pedagog Jari Niemelä. Progressionen är en viktig del och det vill vi lyfta fram på mässan.

Ett ämne som ofta väcker diskussion i samband med digitala verktyg är skärmtid. Projektkoordinator Annika Ekblad betonar att målet inte är att ersätta analoga metoder, utan att skapa en balans där olika verktyg kompletterar varandra.

– Vi strävar efter att ge barnen möjligheter att uttrycka sig på många sätt, både digitalt och analogt, säger Ekblad.

Utöver den egna personalen har även kollegor från grannkommunerna bjudits in.

– Vi får ofta förfrågningar om att presentera vårt arbete med digital kompetens. Nu kan de i stället besöka oss och själva prova några av verktygen, säger Niemelä.

På kvällen öppnar mässan upp för vårdnadshavare, politiker och andra intresserade. Mellan klockan 17 och 19 finns möjlighet att inspireras och se konkreta exempel på hur digitala verktyg används i undervisningen.

– Intresset är stort och vi hoppas på en livlig kväll med många besökare, säger Ekblad.

Med greenscreen-teknik blir kreativiteten gränslös – på mässan kan du testa hur man kan skapa spännande världar och effekter på ett lekfullt sätt.

Vöyri kutsuu inspiroiville messuille

Miten digitaalset työkalut voivat edistää oppimista ja luovuutta koko koulutuspolun ajan? Tätä kysymystä pohditaan, kun Vöyrin sivistystoimi kutsuu kaikki kiinnostuneet messuille 15. tammikuuta. Tapahtuma on suunnattu ensisijaisesti sivistystoimen henkilöstölle, mutta myös huoltajat, naapurikuntien opettajat ja päättäjät on kutsuttu mukaan tutustumaan siihen, miten päiväkodeissa ja kouluissa kehitetään digitaalista osaamista opetuksessa.

Messujen tavoitteena on antaa osallistujille kokonaiskuva digitaalisista työkaluista, joita käytetään varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa, sekä tarjota mahdollisuus kokeilla työkaluja ja inspiroitua.

– Haluamme näyttää selkeästi, mi-

ten kehitämme digitaalista osaamista varhaiskasvatuksesta lähtien koko peruskoulun läpi, sanoo IT-pedagogi Jari Niemelä. Edistymisen seuranta on tärkeä osa työtämme, ja haluamme tuoda sitä esille messuille.

YKSI AIHE, joka herättää usein keskustelua digitaalisten työkalujen yhteydessä, on ruutu aika. Hankekoordinaattori Annika Ekblad korostaa, ettei tavoitteena ole korvata analogisia menetelmiä, vaan luoda tasapaino, jossa erilaiset työkalut täydentävät toisiaan.

– Pyrimme tarjoamaan lapsille mahdollisuuksia ilmaista itseään monin tavoin, sekä digitaalisesti että perinteisin menetelmin, Ekblad kertoo.

Messuille on oman henkilöstön

lisäksi kutsuttu kollegoita myös naapurikunnista.

– Saamme usein kyselyjä digitaalisen osaamisen kehittämisestä ja sen esittelemisestä. Nyt kiinnostuneet voivat vierailla luonamme ja kokeilla itse työkaluja, Niemelä toteaa.

Illalla messut avautuvat huoltajille, päättäjille ja muille kiinnostuneille. Vierailijat voivat kello 17.00–19.00 inspiroitua ja nähdä konkreettisia esimerkkejä siitä, miten digitaalisia työkaluja käytetään opetuksessa.

– Kiinnostus on suurta, ja toivomme vilkasta iltaa ja paljon vierailijoita, Ekblad sanoo.

Greenscreen-teknikan avulla luovuudella ei ole rajoja – messuille voit kokeilla luoda jännittäviä maailmoja ja tehosteita leikki-



På mässan kan alla testa sina programmeringskunskaper genom att styra små robotbilar förbi hinderbanor. Messuilla jokainen voi testata ohjelmointitaitojaan ohjaamalla pieniä robottiautoja esteratojen läpi.



FÖDDA



Milian Bertil Henrik Helander föddes den 29.05.2024 på Mariehamns BB. Milian var vid födelsen 51 cm lång och vägde 3375 g. Hans mamma heter Johanna Helander (f Södergård) och hans pappa heter Markus Helander. Familjen bor i Lemland på Åland.



Einar Nordman med koppling till Komossa föddes den 15.8.2024. Storebror heter Aron och föräldrarna Linnea och André.

VÖRÅ FÖRSAMLING

DÖPTA

•Widlöf Jock Stig Morgan, född 01.05.2024

•Lundström Karl Börje, avled 20.10.2024, 87 år

•Björkkvist Iris Maj-Lis, avled 22.10.2024, 88 år

DÖDA

•Iso-Aho Anita Gull-Britt, avled 14.10.2024, 89 år

•Betlehem Sven Viktor, avled 27.10.2024, 92 år

•Jåfs Hjordis Valborg, avled 27.10.2024, 85 år

•Välimäki Timo Johannes, avled 17.10.2024, 77 år

•Långnabba Anna Irene, avled 28.10.2024, 97 år

•Holmqvist Pirjo Riitta Marjatta, avled 19.10.2024, 73 år

I Rågens och Fjärdarnas Rike 2025

Traditionen fortsätter. Planeringen av den 45:e upplagan av I Rågens och Fjärdarnas Rike har påbörjats. Texter till nästa års bok inlämnas senast 31.1. till nirr@vora.fi. OBS! Deadlinen! Det går också bra att kontakta någon av arbetsgruppens medlemmar, Evelina Wilson, ordförande, Britt-Marie Norrgård, Mats Dahlin, Kjell Engström, Monica Östman, Peter Backa eller Alf Wiklund.

KBL
KOMMUNBLADET

Åhman och Åman besökte bibban

Tisdagen den 12 november besökte över 100 personer Vörå huvudbibliotek för att delta i ett författarbesök med Axel Åhman. Evenemanget inleddes med att Axel Åhman presenterade sin bok ”Smugglarens skatt” och berättade om hur boken kommit till, händelser som inspirerat berättelsen och om karaktärerna i boken. Axel lyckades verkligen engagera den yngre publiken med sin berättelse, som var både spännande och lätt att ta till sig. Kombinationen av en spännande berättelse och illustrativa bilder skapade en dynamisk upplevelse.

Efteråt arrangerades en skattjakt på biblioteket, där deltagarna fick lösa utmaningar som ledde vidare till den gömda skatten. I skattjakten deltog både barn och vuxna. För serveringen stod Tegengrenskolans tillvalsgrupper i huslig ekonomi (årskurs 8 och 9). Biblioteket tackar för det goda samarbetet och de goda bakverken, vi har duktiga ungdomar som engagerat sig.

Måndagen den 18 november höll Annika Åman ett författarsamtal om sin senaste bok ”Utbyterskan” på Vörå huvudbibliotek för ett 30-tal besökare. Hon delade med sig av sina tankar kring skrivprocessen och de teman som finns i boken. Under samtalet visade författaren en imponerande känsla för både ämnet och karaktärerna i sin bok. Samtalet var berörande och gav läsarna en inblick i fenomen som utspelade sig under 1930–1940-talet, men som också har relevans i dagens samhälle. Författarens förmåga att väva samman historiska händelser med nutida frågor skapar en stark koppling till läsaren och manar till reflektion mellan dåtid och vår samtid.

Publiken fick möjlighet att ställa frågor och diskutera bokens karaktärer och handling.

Båda evenemangen avslutades med en signerings-session där både Axel Åhman och Annika Åman signerade sina böcker och samtalade med besökarna.

Vårterminens kurskatalog utkommer!

Så var vi inne i december och höstterminen är praktiskt taget över. En termin som vi hoppas varit givande och lärorik för våra kursdeltagare. Därför är vi mycket tacksamma om du som deltagit i kurs lämnar in en utvärdering av kursen du deltagit i, via vår webbplats, för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet.

Denna vecka utkommer vårterminens kurskatalog, som även den är fullspäckad med lärorika kurser. Vi

har många kortkurser på kommande under vårterminen, vilket är perfekt för dig som inte vill binda dig till en lång termin. Kursanmälningarna inleds måndagen den 16.12, kl. 9.00, både på nätet och per telefon. Ifall du deltagit i en läsårskurs redan under hösten är du automatiskt med även under vårterminen och behöver således inte anmäla dig på nytt. Om du däremot av någon orsak vill avbryta kursen måste du avboka din kurs-

plats i god tid innan vårterminen inleds. Mera information om kursanmälan och annulleringar hittar du på vår webbplats.

Här kommer några nya kurser som inleds i januari eller början på februari. Vill du ha flera kurstips rekommenderar vi att du följer oss på sociala medier där vi kontinuerligt tipsar om kommande kurser. @vora_mi (Instagram) och @voramedborgarinstitut (Facebook).

Litet urval av vårens kurser



- 830608 FRISKVÅRDSKARATE – rörelseglädje, muskel- och balansträning
Emmas Dojo
Ti kl. 18–19
VT: 7.1–8.4.2025 • Avgift
Annika Stenmark och hjälplärare
- 120402 TURISTTYSKA
Tegengrenskolan
Ti kl. 18.30–20
VT: 14.1–15.4.2025 • Avgift
Peter Lüttge
- 719806 JÄGARKURS inför examen
Oravais skola
Må–On kl. 17–21
VT: 13–15.1.2025 • Avgift
Mattias Kanckos
- 831002 SENIORGYMMA
Maxmo Idrottsgård
To kl. 15.30–16.30
VT: 16.1–8.5.2025 • Avgift
Linda Furunäs
- 111806 STICKA TRÖJA MED LEE
Kärklax UF
Ti kl. 18–20.30
VT: 21.1–18.3.2025 • Avgift
Lee Esselström
- 111714 SY KLÄDER

- Koskeby skola
On kl. 17.30–20.30
VT: 22.1–19.2.2025 • Avgift
Jeanette Rönnqvist-Aro
- 111104 DRAMA-KUL
Årvasgården
Lö kl. 10–13 • Varannan vecka
VT: 25.1–8.2.2025 • Avgift
Mila Nyman
- 999910 BLI BÄTTRE PÅ ATT SKAPA DEN FRAMTID DU VILL HA!
Campus Norrvalla
To 18–20
VT: 30.1.2025 • Avgift
Karl Fredrik Norrback
- 810206 SURDEGSBAKNING
Tegengrenskolan
Lö-Sö kl. 12–16.30
VT: 1–2.2.2025 • Avgift
Peter Lüttge
- 999902 GOTT LIV TROTS SJUKDOM
Campus Norrvalla
Må kl. 18–19.30
VT: 3.2.2025 • Avgift
Kerstin Brors

Kevätlukukauden kurssiluettelo ilmestyy!

Nyt on jo joulukuu, ja syyslukukausi on käytännössä ohi. Toivottavasti lukukausi on ollut antoisa ja opettavainen kaikille kurssilaisillemme. Arvostamme suuresti, jos ehdit arvioida suorittamasi kurssin verkkosivujemme kautta. Palautteesi auttaa meitä kehittämään toimintaamme.

Kevätlukukauden kurssiluettelo ilmestyy tällä viikolla, ja se on täynnä mielenkiintoisia ja opettavaisia kursseja. Kevätlukukaudella tarjolla on

paljon lyhytkursseja, jotka sopivat erinomaisesti sinulle, joka et halua sitoutua pitkään lukukauteen. Ilmoittautuminen kurssiellemme aukeaa maanantaina 16.12. klo 9.00, sekä netissä että puhelimitse. Jos olet jo ilmoittautunut koko lukuvuoden kestäväälle kurssille syksyllä, olet automaattisesti mukana myös kevätlukukaudella, eikä sinun tarvitse ilmoittautua uudelleen. Jos kuitenkin haluat jostain syystä keskeyttää kurssin, peruuta kurssipaikkasi hy-

vissä ajoin ennen kevätlukukauden alkua. Löydät lisätietoja ilmoittautumisesta ja peruutuksista verkkosivuiltamme.

Tässä on muutamia uusia kursseja, jotka alkavat tammikuussa tai helmikuun alussa. Jos haluat lisää kursisivinkkejä, suosittellemme seuraamaan meitä sosiaalisessa mediassa, jossa jaamme säännöllisesti tietoa tulevista kurseista. @vora_mi (Instagram) ja @voramedborgarinstitut (Facebook).

Kunder, leverantörer o. affärsbekanta önskas

God Jul och Gott Nytt År

Vörå Maskin & Traktor

Vi önskar alla våra kunder och leverantörer en riktigt

God Jul och Gott Nytt År

RTC Granholms Ab Oy

Västerö 66640 MAXMO ☎ (06) 345 5002
www.granholms.fi

Lucia

KOSKEBY SKOLAS ELEVER
UPPTRÄDER

13
DECEMBER
KL.10

VÖRÅ
BIBLIOTEK

DATUM VÅREN 2025
20.1, 3.2, 17.2, 3.3, 17.3, 31.3, 14.4, 28.4, 12.5, 26.5

TID
kl. 15.30-17.30
Drop in mellan kl. 15.30-16

PLATS
Astragården,
Vöråvägen 16

INFO & KONTAKT
Nicole Kolehaminen
040 6532 046
ungdomsledare23

Ninni samtalsgrupp

För dig som:

- är 13-23 år
- har någon nära med missbruk eller psykisk ohälsa

Vi erbjuder stöd och verktyg för att hantera utmaningar kopplade till missbruk eller psykisk ohälsa i familjen.

Du bestämmer själv hur mycket du vill dela i gruppen.

Gruppens basregler:

- Tystnadslöfte - Det som sägs på Ninni stannar på Ninni och vi berättar inte vem som är med i gruppen.
- Trygghet - Fast man sagt A behöver man inte säga B.
- Orsaken till att vi samlas - Alla som är med i Ninni har erfarenhet av beroende och/eller psykisk ohälsa i familjen.
- Den egna historien - Alla får säga sitt i Ninni-gruppen. Vi lyssnar på varandra och alla får prata till punkt.

Kom direkt efter skolan, vi bjuder på mellanmål!

VÖRÅ VÖYRI ninni usm

www.oravaisapotek.fi

Fridfull jul och gott nytt år!

Rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta!

Oravais Apotek Oravaisten Apteekki

Kommungården i Vörå är stängd under tiden 20.12.2024-6.1.2025

Akuta ärenden
vattenärenden tfn 050-593 1942
kommunala fastigheter
tfn 050-592 1510
avbytarhjälp tfn 050-562 5709
Kommunens hyreslägenheter
vardagar kl. 8-16
tfn 040-562 9307

Vöyrin kunnantalo pidetään suljettuna 20.12.2024-6.1.2025

Kiireelliset asiat
vesiasiat puh. 050-593 1942
kunnan kiinteistöt
puh. 050-592 1510
lomitusaapu puh. 050-562 5709
kunnan vuokra-asunnot
arkisin klo 8-16
puh. 040-562 9307

Vörå kommun önskar alla god jul och gott nytt år!

Vöyrin kunta toivottaa kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Byggandet av Maxmo skola framskrider enligt tidtabellen

● **Kommunen och byggföretaget MKM Solutions är nöjda med hur byggarbetet fortskrider.**

När höstterminen inleds 2026 kommer eleverna i Maxmo skola att börja gå i Vörås nyaste skola. Byggandet av skolan är i full gång, och enligt Kim Mäenpää, ansvarig arbetsledare och försäljningschef på MKM Solutions som står för byggnationen, hålls tidtabellen med råge. MKM Solutions utför projektet som totalentreprenad där både tekniken och all lösinredning ingår.

– Arbetet har hittills gått helt enligt planerna, tack vare duktiga yrkesmän och arbetsledare. Jag kan nästan garantera att skolan blir klar i mars 2026, säger Mäenpää.

Det innebär att bygget går snabbare än förväntat, vilket bara är positivt, konstaterar Vörås tekniska direktör Jan Östman.

– Det innebär att det kommer att finnas tid att i lugn och ro arbeta med de yttre områdena, säger Östman.

FÖRNÄRVARANDE är byggarna i färd med att avsluta byggskedet nummer ett. Byggnaden är snart väderskyddad och uppvärmningssystemet kan börja tas i bruk. Det innebär att det snart blir dags för en taklagsfest.

– Vi har inte diskuterat någon tid eller upplägg ännu, men byggarna är nog värda en fest, säger Östman.

Det är inte första gången MKM Solutions arbetar i Vörå. Tidigare har byggföretaget renoverat Maxmo herrgård och byggt tandklinikerna på Läkarvägen i Vörå.

Så vad kan skoleleverna förvänta sig när bygget är klart? Det blir en skola på 3644 kvadratmeter som rymmer 110 elever. Vid behov kan ett samlingsrum omvandlas till ytterligare ett klassrum. Förskolebarnen slipper nu hålla till i baracker och får egna utrymmen. I byggnaden ingår en stor gymnastiksal och ett tillredningskök. Vårdnadshavare kan enkelt lämna av sina barn vid skolan när de kommer med bil, medan nyttotrafik och personal har en egen väg.



Kim Mäenpää, Johan Strand och Jan Östman. FOTO: JONNY HUGGARE SMEDS

– I byggnaden finns också en musikal och utrymmen för olika typer av slöjd. Vi hoppas att andra aktörer, som till exempel medborgarinstitutet, ska kunna använda byggnaden kvällstid, säger Östman.

KOMMUNEN HAR valt bergvärme som uppvärmningssystem och på taket kommer solpaneler att installeras. Östman säger att detta är en del av kommunens strategi att ligga i framkant i den gröna omställningen.

– Det kommer att bli en väldigt fin helhet, konstaterar Johan Strand, fastighetschef i Vörå.

– Jämfört med den nuvarande skolan kommer det nog att kännas som två helt olika världar, säger Östman. Den nuvarande skolan byggdes

”Jag kan nästan garantera att skolan blir klar i mars 2026.”

1932 och är idag för liten. Vad som kommer att hända med byggnaden när den nya skolan tas i bruk är oklart. Kommunen undersöker för närvarande olika alternativ.

– Men det är i alla fall säkert att byggnaden inte kommer att rivas. Det är uteslutet, säger Strand.

JONNY HUGGARE SMEDS



Den nya skolan blir 3644 kvadratmeter och rymmer 110 elever. FOTO: JONNY HUGGARE SMEDS

Maxmo skolan rakentaminen aikataulussa

Kun syyslukukausi 2026 alkaa, Maxmo skolan oppilaat pääsevät aloittamaan opiskelunsa Vöyrin uusimmassa koulussa. Koulun rakentaminen on täydessä vauhdissa, ja rakennustöistä vastaavan MKM Solutionsin myyntipäällikkö Kim Mäenpään mukaan aikataulu pitää hyvin.

– Työt ovat edenneet täysin suunnitelmien mukaan, kiitos taitavien ammattilaisten ja työnjohtajien. Voin lähes taata, että koulu valmistuu maaliskuussa 2026, Mäenpää sanoo. Tämä tarkoittaa, että rakennus-

hanke etenee nopeammin kuin odotettiin, mikä on pelkästään myönteistä, toteaa Vöyrin tekninen johtaja Jan Östman.

– Tämä antaa aikaa työskennellä rauhassa koulun ulkoalueiden parissa, Östman lisää.

TÄLLÄ HETKELLÄ rakennustyön ensimmäinen vaihe on loppusuoralla. Rakennus saadaan pian sääsuojatuksi, ja lämmitysjärjestelmä voidaan ottaa käyttöön.

Harjannostajaisia voidaan siis pian alkaa suunnitella.

– Emme ole vielä jutelleet ajankohdasta tai järjestelyistä, mutta raken-

tajat ovat kyllä juhlan ansainneet, Östman sanoo.

MKM Solutions ei tee ensimmäistä kertaa töitä Vöyrillä. Rakennusyritys on aiemmin kunnostanut Totte-sundin (obs! ändra i svenska texten också) kartanon ja rakentanut Vöyrin hammashoitola Lääkärintielle.

MITÄ KOULUN oppilaat voivat odottaa, kun rakennus on valmis? Kyseessä on 3 644 neliömetrin koulu, joka tarjoaa tilat 110 oppilaalle. Tarvittaessa yksi kokoontumistila voidaan muuntaa lisäluokaksi. Esikoululaiset pääsevät pois parakeista ja saavat omat tilansa. Rakennukseen

tulee suuri liikuntasali ja valmistuskeittiö. Huoltajat voivat helposti tuoda lapsensa kouluun autolla, kun taas huoltoajoneuvoille ja henkilöstölle on oma reittinsä.

– Rakennuksessa on myös musiikkisali ja tiloja eri käsityötunneille. Toivomme, että esimerkiksi kansalaisopisto voi hyödyntää tiloja iltaisin, Östman sanoo.

KUNTA ON valinnut lämmitysjärjestelmäksi maalämmön, ja katolle asennetaan aurinkopaneelit. Östman kertoo, että tämä on osa kunnan strategiaa olla vihreän siirtymän eturintamassa.

– Kokonaisuudesta tulee todella hieno, arvioi Vöyrin kiinteistöpäällikkö Johan Strand.

– Nykyiseen kouluun verrattuna niillä on eroa kuin yöllä ja päivällä, Östman sanoo.

Nykyinen koulu rakennettiin vuonna 1932, ja se on nykyään liian pieni. On vielä epäselvää, mitä vanhalle rakennukselle tapahtuu uuden koulun valmistuttua.

Kunta tutkii tällä hetkellä eri vaihtoehtoja.

– Mutta ainakin on varmaa, ettei rakennusta pureta. Se on poissuljettu vaihtoehto, Strand toteaa.

JONNY HUGGARE SMEDS

LÄSARTÄVLING

Var finns bilden?

I läsartävlingen gäller det att hitta bilderna i Kommunbladet. Skriv ner de rätta svaren, din adress och ditt telefonnummer och skicka in svaren till **Kommunbladet, Pb 52, 65101 Vasa**. Märk kuvertet "Läsartävling".

Svaren behöver vi ha senast den 26 november. Bland alla korrekta svar utlottas ett presentkort värt 20 euro. Lycka till!

Missä kuva?

Lukijakilpailussa lukijat etsivät kuvia Kommunbladetista.

Kirjoita ylös oikeat vastaukset, osoitteesi ja puhelinnumerosi, ja toimita vastauskuponki **Kommunbladetille, PL 52, 65101 Vaasa**. Kirjoita kuoreen "Lukijakilpailu".

Vastaus on lähetettävä 26.11. mennessä. Kaikkien vastanneiden kesken arvo taan 20 euron arvoinen lahjakortti. Lykkyä tykö!

Where's the picture?

In the readers' competition, readers search for pictures from Kommunbladet. Write down the correct answers, your address and phone number, and send the reply coupon to **Kommunbladet, PL 52, 65101 Vaasa**. Write "Readers' competition" on the envelope.

Your answer must be sent by November 26th. All respondents will be entered into a raffle for a gift voucher worth €20. Good luck!



Systemern anmälde Ulla-Brita

Den här gången är det Ulla-Britt Berg från Pörtom som vinner Kommunbladets läsartävling.

När vi ringer upp henne visar det sig att det inte var hon

själv som anmälde sig till tävlingen, utan hennes syster Carina Höijer, som numera bor i Portugal.

– Ingen av oss bor längre i Vörå, men vi brukar hälsa på våra föräldrar som bor kvar där och följer vad som händer

genom att läsa Kommunbladet, säger Ulla-Britt.

Hon arbetar med bokföreläsning och på fritiden tycker hon om att läsa böcker och handarbete. Julen närmar sig, och familjen kommer att fira på traditionellt vis.

– Vi kommer att äta julmiddag och titta på Kalle Ankas jul och Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton. Det blir nog också ett besök hos mina föräldrar i Vörå.

Ulla-Britt vann ett presentkort.

Sidan ...

Sidan ...

Sidan ...

Sidan ...

Namn Nimi Name: _____

Adress Osoite Address: _____

Telefon Puhelin Phone: _____

Rätt svar: I förra läsartävlingen gällde det att hitta bilderna på sidorna 19, 7, 8 och 22.

Oikea vastaus: Viime lukijakilpailussa kuvat löytyivät sivuilta 19, 7, 8 ja 22.

Correct answer: In the latest readers' competition, the photos were found on pages 19, 7, 8 and 22.

**SOTARE
NUOHOJA
LEPPÄNEN**
0400- 560 253

**God Jul och
Gott Nytt År!**
Önskar Bertby Uohf
På kommande 2025
25.1 Baka karelska piroger
8-9.2 Bertby Gaming Night
www.bertbyuffh.sou.fi

BioCleaner
JÄTEVESIPUHDISTAMO - RENINGSVERK
God Jul!
breik.fi
Ab BReik Oy
050-5241983 Bo Rintamäki
044-3221818 N. Ingman

**En Fridfull Jul
och
ett Gott Nytt År**
tillönskas alla
våra kunder under året
samt alla våra kära
släkt och vänner!
**Finlandia
Cleaning
ECS Services**

BAGGAS
BIL & TRAKTOR
önskar alla
kunder och
leverantörer en
**God Jul
och ett
Gott Nytt
År!**

Influensavaccin
Vaccinationstider ska i första hand bokas elektroniskt via webben.
Det går också att ringa till följande nummer för att boka tid:
Oravais-Vörå hälsöversentral: **06 218 4275** ti och to kl. 9-15.
Influenssarokotukset
Rokotusajat varataan ensisijaisesti sähköisesti.
Ajanvaraus onnistuu myös puhelimitse seuraavasta numerosta:
Oravaisten-Vöyrin terveyskeskus: **06 218 4275** ti ja to klo 9-15.
VÖRÅ VÖYRI

KBL

**God Jul &
Gott Nytt År!**
Till salu – parhustilakset
i Vörå centrum
För info och visning:
Göran 050-313 0680, Maria 050-359 2268
www.heikius.fi
**55
HEIKIUS
TILAT**

JOHNNYS BYGGTJÄNST
050-5616684
God Jul och Gott Nytt År
tillönskas alla kunder
och samarbetspartners
Johnnys Byggtjänst
050-5616684
– nybyggen
– renoveringar
– muringsarbeten
– takarbeten
– fönsterbyten
– m.m.
Härmavägen 195 66600 VÖRÅ
jnickull@gmail.com

**Välkommen på utdelningen av
IDROTTSPRISER 2024**
vid Tottesunds herrgård, 16.1.2025 kl.19
**Tervetuloa seuraamaan
URHEILUPALKINTOJEN 2024**
jakoja Tottesundin kartanoon 16.1.2025 klo 19.00
Anmälan / Ilmoitus: fritid@vora.fi
VÖRÅ VÖYRI



Liv Dalkarl låter inte korsbandsskadan påverka henne. Det är tråkigt att det hände, men det är sådant som kan hända då man åker slalom. FOTO: JONNY HUGGARE SMEDS

Liv Dalkarl studerar vid ett slalomgymnasium i Sverige

● Liv Dalkarl, femton år, har flyttat till Arvidsjaur. Hon trivs i gymnasiet, med sina medstudenter och i hennes egna lägenhet.

Backhoppningstornet vid skidcentrumet i Vörå syns från familjens fönster. Där uppe i slalombacken har Liv Dalkarl tillbringat otaliga timmar med att åka slalom. Hon började tidigt som barn.

– Jag har alltid varit intresserad av

slalom. Det går fort i backarna och man får många vänner där. Det är en sport som passar mig, säger Liv.

Liv brukar tävla i FM-tävlingar. Förra året knep hon sjätte plats, vilket hon är nöjd med med tanke på att hon hade skadat sig innan och

inte kunnat träna inför tävlingarna.

FRÅNOCH med hösten kretsar ännu mer av hennes liv kring slalomåkning. I augusti packade hon sina väskor och flyttade till Arvidsjaur i Sverige för att studera på ett slalomgym-

nasium med naturinriktning.

– När det var dags att söka en utbildning efter högskoleexamen visste jag att jag ville studera vid ett slalomgymnasium. Det finns tre stycken i Finland, men att studera på finska lockade inte, trots att jag är tvåspråkig.

Nu bor hon i en kommun med cirka 6000 invånare. Lite större än Vörå, ändå, konstaterar Liv. Och backen är högre än vad skidcentret kan erbjuda. Liv säger att de första veckorna i Arvidsjaur var nervösa. Det tog ett tag innan hon hittade ryt-



Efter högstadiet visste Liv Dalkarl att hon ville studera vidare på ett slalomgymnasium. Trots att hon är tvåspråkig lockades hon inte av studera på finska, därför blev det Arvidsjaur i Sverige. FOTO: MIKAEL TUULIO



Liv Dalkarl, femton år flyttade till Arvidsjaur i början av hösten. FOTO: MIKAEL TUULIO

”Skador är något som kan hända. Jag har tidigare brutit nyckelbenet och spräckt min mjälte.”

men i vardagen. Men nu, när höstterminen går mot sitt slut, trivs hon jättebra i gymnasiet och med sina klasskamrater.

– Jag har en egen lägenhet nära skolan där jag bor. De flesta av mina medstudenter kommer från andra orter och har egna lägenheter. Det är cykelavstånd till allt. Det finns in-

te så mycket att göra i Arvidsjaur, så vi umgås med varandra nästan varje kväll efter skolan.

MEN STUDIERNA har inte gått som planerat. Liv var med om en allvarlig olycka under ett träningsläger med skolan i Österrike i oktober.

– En av de sista dagarna var det dålig sikt i backen. Jag föll omkull och mitt korsband gick av. Jag blev tvungen att åka till sjukhus. Nu väntar en operation i Vasa och jag kommer inte kunna åka slalom på 6–9 månader.

Att gå på ett slalomgymnasium och inte kunna åka slalom är inte optimalt, men Liv tar det med ro. Det finns alltid en skaderisk när man åker slalom. Det är inte första gången som hon skadar sig.

– Skador är något som kan hända. Jag har tidigare brutit nyckelbenet och spräckt min mjälte.

Nyckelbenet gick av i fjol och påverkade de nämnda FM-tävlingarna. Mjälten sprack under ett träningsläger i norra Finland. Hon föll omkull och fick en känsla som hon beskriver som stickningar upphöjt till 10. Hon skickades först till sjukhuset i Rovaniemi och vidare till universitetssjukhuset i Tammerfors, där hon fick tillbringa en och en halv vecka. Idag är hon återställd.

TROTS KORSBANDSSKADAN missar Liv inte något i gymnasiet. Hon kan visserligen inte åka slalom, men hon sitter inte på avbytarbänken och tittar på när hennes medstudenter åker.

– Jag tränar fysisk styrka så att jag är beredd och i bättre skick när jag kan börja åka slalom igen. Jag ser väldigt mycket fram emot att åka igen, säger Liv.

JONNY HUGGARE SMEDS



Jag tränar fysisk styrka så att jag är beredd och i bättre skick när jag kan börja åka slalom igen. Jag ser väldigt mycket fram emot att åka igen, säger Liv Dalkarl. FOTO: JONNY HUGGARE SMEDS

KOMMUNBLADET

ONSDAG 11 DECEMBER 2024

Hipp hurra, din tidning fyller 40!

• För fyrtio år sedan grundades Kommunbladet på initiativ av Leif Rex och Marita Bagge. Jag själv klev in som skribent 2018 och blev redaktör 2021. Det har varit en ynnest att få jobba i kommunen. Genom varje människomöte, samtal och kaffekopp har jag fått en unik inblick i vad det innebär att vara människa och Vöråbo på den här sidan av millennieskiftet.

Under mina år med Kommunbladet har jag haft väldigt roligt. Vi som jobbar med tidningen gör vårt yttersta för att fylla sidorna med texter och bilder som ska få dig att stanna upp och känna dig imponerad av hur mycket som händer i din kommun.

Mitt motto är att varje person har en historia som är värd att lyssna på. I Vörå har det aldrig varit några problem, här berättar man gärna. Jag kan räkna på handens fingrar hur många gånger någon tackat nej till en intervju.

Fyrtio år är en lång period. Hur världen ser ut år 2064 vet ingen. Men jag hoppas att tidningen fortfarande existerar på ett eller annat sätt. Jag är glad över att få bidra till den historiska skildringen genom att skriva om livet i en landsbygdskommun i Finland under 2020-talet.

Kommande generationer kommer en dag öppna gamla tidningar och söka svar

på "hur såg världen ut för". Kommunbladet kommer då att ge ett svar och kanske glädja läsaren med en bild på personens farfars farfar eller mormors mormors mormor.

God jul och gott nytt år!



Jonny Huggare Smeds



Det handlar inte bara om överlevnad utan om att utvecklas

Under år 2024 har vi sett nya företag växa fram och befintliga företag expandera såväl i Vörå som i hela Vasaregionen. Dessa framsteg har skapat nya arbetstillfällen och möjligheter för hela lokalsamhället. Speciellt företagets samarbete och nätverkande har varit avgörande och en av nycklarna till framgång.

Under året har företagare runt om i Finland mött olika utmaningar, såsom ekonomisk osäkerhet och

föränderliga marknadssituationer. Trots detta har företagarna i Vörå visat prov på uthållighet och innovationsförmåga, vilket har hjälpt deras företag att inte bara överleva, utan även att utvecklas framåt.

Som företagsrådgivare är det en glädje och en ära att få följa företagarnas hårda arbetsmoral och engagemang i Vasaregionen – oavsett om det handlar om ensamföretagare, mikroföretag eller små och med-

elstora företag. Själv har jag haft förmånen att delta i samtal, ge stöd och rådgivning kring en mängd olika utmaningar, utvecklingsområden och investeringar. Företagarnas insats är ovärderlig för Vörås samhälle och dess ekonomiska välbefinnande.

Sätt upp målen för 2025. Vid den här tiden på året är det en bra idé att börja fundera på sitt nyårslöfte. Här är mina bästa tips för att hjälpa er på traven:

1. Fortsätt samarbeta och nätverka med lokala företag och organisationer. Endast tillsammans kan vi nå större framgång.

2. Var inte rädda för att testa nya idéer och angreppssätt. Innovation är nyckeln till framgång i en föränderlig värld. Låt oss fundera på dessa saker tillsammans!

3. Satsa på hållbar utveckling och miljövänliga lösningar. Detta gynnar inte bara miljön utan stärker även ert

företags rykte och konkurrenskraft. 4. Sätt kunderna i centrum för all er verksamhet. Nöjda kunder är företagets bästa reklam.

Jag önskar er en fridfull jul och ett framgångsrikt nytt år 2025. Låt oss fortsätta att tillsammans utveckla och stärka näringslivet i Vörå.

Med varma hälsningar,

Olav Nylund

företagsrådgivare, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK

Ei pelkkää selviytymistä, vaan myös kehittymistä eteenpäin

Vuoden 2024 aikana olemme nähneet uusia yrityksiä syntyvän ja vanhojen kasvavan niin Vöyrillä kuin koko Vaasan seudullakin. Ne ovat tuoneet mukanaan uusia työpaikkoja ja mahdollisuuksia koko paikallisylhteisölle. Erityisesti yritysten yhteistyö ja verkostoituminen ovat olleet avainasemassa, ja yhtenä tekijänä menestyksen saavuttamisessa.

Vuoden aikana yrittäjät eri puolilla Suomea ovat kohdanneet haasteita, kuten taloudelliset epävarmuu-

det ja muuttuvat markkinatilanteet. Näistä huolimatta yrittäjät Vöyrillä ovat osoittaneet sitkeyttä ja innovatiivisuutta, mikä on auttanut yrityksiä eteenpäin, ei ainoastaan selviämään, vaan myös kehittymään eteenpäin.

Yritysneuvojilla on ilo ja kunnia seurata Vaasan seudun yrittäjien – oli kyse sitten yksinyrittäjistä, mikroyrittäjistä tai pk-yrityksistä – kovaa työmotivaatiota ja omistautumisesta.

Olen itse saanut olla mukana keskustelemassa, sparraamassa ja neuvomassa lukuisissa erilaisissa haasteissa, kehittämiskohteissa ja investoinneissa. Yrittäjien panos on korvaamaton Vöyrin yhteisölle ja sen taloudelliselle hyvinvoinnille.

Aseta vuoden 2025 tavoitteet.

Tässä vaiheessa vuotta voi hyvin jorhytyä miettimään sitä uudenvuoden lupausta, joten tarjoan siihen parhaat vinkkini:

1. Jatkaa yhteistyötä ja verkostoitumista paikallisten yritysten ja yhteisöjen kanssa. Vain yhdessä voimme saavuttaa enemmän.

2. Älkää pelätkö kokeilla uusia ideoita ja lähestymistapoja. Innovaatio on avain menestykseen muuttuvassa maailmassa. Mietitään vaikka yhdessä näitä asioita!

3. Panostakaa kestävään kehitykseen ja ympäristöystävällisiin ratkaisuihin. Tämä ei ainoastaan hyödytä ympäristöä, vaan myös parantaa yri-

tyksenne mainetta ja kilpailukykyä.

4. Pitäkää asiakkaita keskiössä kaikessa toiminnassanne. Tyytyväiset asiakkaat ovat yrityksen paras mainos.

Toivotan rauhallista joulua ja menestyksekkästä uutta vuotta 2025. Jatketaan yhdessä Vöyrin elinkeinoelämän kehittämistä ja vahvistamista.

Lämpimien terveisin,

Olav Nylund

yritysneuvoja, Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK



Tulklappstips

Vid köp av presentkort på synkontroll till optiker, får du rengöringsskum för glasögon på köpet.

Vi har jullov 20.-31.12.2024 och då är butiken stängt.

Vi betjänar igen 2.1.2025

Rengöringskum

Fenno OPTIK

Karitas Optik

FINLÄNSK SERVICE

RODENSTOCK

Vöråvägen 5, Vörå Tel. 06 383 7333 må-to 10-17 eller enligt överenskommelse Tidsbokning på nätet www.karitasoptik.fi



Joululahjavinkkimme

Hankkiessasi lahjakortin optikon tekemään näöntarkastukseen, saat kaupan päälle silmälasien puhdistusvaahdon.

Pidämme joululomaa 20.-31.12.2024 jolloin liike on suljettuna.

Palvelemme jälleen 2.1.2025

Puhdistusvaahdo

Fenno OPTIKKA

Karitan Optikka

SUOMALAINEN PALVELU

RODENSTOCK

Vöyrintie 5, Vöyri puh. 06 383 7333 ma-to klo 10-17 tai sopimuksen mukaan - www.karitanoptikka.fi